

Dag lieve allemaal,

Alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin ik zo dankbaar ben voor alle vormen van steun die ik mocht ontvangen EN die ik mocht doorgeven aan Jenga en aan de gevangenen die ik regelmatig bezoek. Dus heb je voor mij en mijn projecten gebeden? Bedankt! Heb je mij en mijn projecten financieel ondersteund? Bedankt! Heb je mensen verteld over Oeganda, het werk van Jenga en/of mijn werk in de gevangenen? Bedankt. Enorm bedankt! Maar al te vaak bedenk ik dat jullie geen idee hebben hoe alle steun mij helpt, ook in donkere dagen, om hier te zijn en te leven. Dus zeg ik het nog een keertje: DANK JULLIE WEL! Vanuit zonovergoten Senior Quarters in Mbale wens ik jullie hele goeie Kerstdagen! Kies ervoor er wat moois van te maken! Kies ervoor om een kaars aan te steken in plaats van op de duisternis te schelden.

Ik heb in 2020 twee keer een nieuwsbrief geschreven en een keer of vijf een artikeltje in het magazine van mijn kerkelijke gemeente in Stiens. Ik wilde nu met een aantal foto's en korte teksten een beeld schetsen van 2020.



In Gomazi traditionele kleding

Moppies

Zowel in Harlingen als in Stiens wordt door twee dames hartstochtelijk gebreid voor de allerkleinsten en kwetsbaarsten van de Mbale samenleving. Soms krijg ik een noodoproep dat een kindje verbrand is, soms krijg ik een foto van een poppie met Fries gebreide kleertjes. Ziehier twee van de poppies die geholpen zijn door jullie:



Baby Rachel in januari



Baby Rachel in juni



Baby Joanna was verbrand maar is gelukkig weer hersteld.

Lock down

Uiteraard maakt corona mijn wereld ook kleiner. Geen bezoeken aan "mijn" gevangenen, geen les geven in Remand Home, weken lang geen werk op kantoor, maar thuis aan de slag. Net als jullie!



8 maart: laatste gezellige dag in Jinja met Philip en Lorraine.



What to do during lockdown? Puzzelen!!!

Eten

Ik kook graag. Voor mezelf en voor kleine groepjes anderen. Ze zijn gek op nasi, aardappelsalade of hutspot. Tijdens een kort verblijf op Mto Moyoni in augustus heb ik mij aan de kroketten en bitterballen (links) gewaagd. En oh oh, wat was dat lekker!

Sinds kort heb ik samen met mijn achterbuurvrouw een groentetuintje en onze tomatenplanten (midden) doen het geweldig.

Dankzij sponsoring uit Stiens konden we vlak voor de lockdown lessen in Maluku Female Prison over Farming God's Way geven en zaaigoed schenken. Foto rechts toont het resultaat: bonen!



Mama Muyembe

Dankzij financiële steun uit Stiens kon ik voor de straatkinderen, de vrouwen in Maluku Female en de jeugd in voorarrest mango's, bananen, sinaasappelen en witte kool kopen.



Verdriet

Dit jaar heb ik zowel in Nederland als hier in Oeganda goeie mensen en lieve vrienden verloren. In gedachten gaan hun namen en gezichten voorbij en komen herinneringen aan hen boven. In liefde zijn we verbonden!

Verhuizing

Volkomen ondergesneeuwd (haha... in Oeganda...) onder al het corona nieuws, zou ik bijna vergeten dat we vlak voor de lockdown begin april verhuisd zijn naar ons nieuwe kantoor. Hier zie je een heel klein stukje ervan. En dit zijn bijna al mijn collega's!



Vreugde

Wereldwijd zal niemand dit jaar Kerst vieren zoals ze gehoopt of bedacht hadden. Waar ik me erg op had verheugd was het zingen van ERE ZIJ GOD! Uit volle borst. Maar hier kennen ze het lied en de wijs niet. Kerstavond gaan we wel, socially gedistanced, buiten kerstliedjes zingen. Dat vult mijn hart met vreugde.

Toekomst

En uiteraard, wat de toekomst brengen moge weet niemand. Hier in Oeganda staan we voor een periode vol opwinding: op 14 januari zijn de presidentsverkiezingen en twee weken later volgen de verkiezingen voor het parlement en lokale volksvertegenwoordigers.

Tot al die verkiezingen voorbij zijn en men het eens is over alle verschillende uitslagen, wordt de nodige onrust verwacht. Het is een periode waarin situaties snel kunnen veranderen, waarin traangas en (rubber) kogels gebruikt kunnen worden om groepen mensen te verspreiden. Uiteraard ben ik erg voorzichtig, niet alleen om dit soort opstootjes te vermijden, maar ook om het corona virus uit de weg te gaan.



Aandachtspunten voor de nabije toekomst:

- Dat er een betrouwbaar vaccin voor het corona virus gevonden wordt, wat betaalbaar is, zodat ook de minder bedeelde mensen in de wereld gevaccineerd kunnen worden.
- Dat de verkiezingen eerlijk en vreedzaam mogen verlopen.
- Dat we ons niet laten regeren door de angst, maar ons gezond verstand gebruiken.
- Dat ik in maart in het vliegtuig kan stappen voor een bezoek aan familie en vrienden in Nederland.

Doe wat het beste bij je past: duim, denk aan en/of bid voor Oeganda, voor de bevolking en voor mij.

Met zoveel liefs en dank voor alle vormen van steun!

Yvonne van Meeuwen