

KERK IN BEWEGING

Beleidsplan Protestantse Gemeente Stiens 2017-2021

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Stiens voor de komende jaren. Een beleidsplan dat vanuit een brede, wereldwijde focus inzoomt naar de plaatselijke gemeente in Stiens. Het beleidsplan geeft de kaders aan waarbinnen we samen gemeente willen zijn.

Wat wij belijden als Protestantse Gemeente te Stiens

God, de Vader, heeft alles liefdevol geschapen met zin en samenhang. Wij mensen maken deel uit van zijn scheppingswerk. Als kerkelijke gemeenschap willen we bijdragen aan de voltooiing van Gods werk: Zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Zo zijn we als gemeenschap van gelovigen èn onderdeel, èn uitdrager van Gods netwerk van liefde.

Zijn eeuwigdurende band met ons heeft God persoonlijk gemaakt in Jezus Christus. In Hem is God ons nabij als leraar, profeet, genezer en mens. Zijn onfeilbaar Woord, de bijbel en daarin Zijn evangelie, is een onuitputtelijke bron van wijsheid en troost. Het inspireert ons de band met God en elkaar levend te houden, met vallen en opstaan.

De Heilige Geest bemoedigt ons en spoort ons aan Gods verbond samen te vieren en te dienen. Hij daagt ons uit de creativiteit en talenten te gebruiken waarmee wij gezegend zijn. Dit doen we in eenheid met de schepping, in verbondenheid met de mensheid wereldwijd, met respect voor het verleden en visie op de toekomst.

Wie zijn we als Protestantse Gemeente Stiens?

- De Kerk van Christus is een wereldwijd netwerk dat leeft vanuit de bron van het Evangelie. Van dit netwerk mag ook de Protestantse Gemeente van Stiens deel uitmaken. En zoals de wereldwijde Kerk van Christus niet éénvormig is maar zich op verschillende manieren manifesteert, zo is ook onze gemeente een pluriforme gemeente die ruimte biedt aan de eigen geloofsbeleving van al haar leden. Daarmee willen wij aansluiten bij de verschillende tradities waaruit wij voortkomen maar ook aan deze tradities een eigentijdse invulling geven. En bij die verschillen in vorm en beleving zijn wij uiteindelijk toch één in wat wij belijden.
- Onze gemeente wil een kerk zijn die midden in de samenleving actief is.
Voor onze gemeente betekent dit:
 - Een kerk die herkenbaar is in deze tijd door als levend Evangelie aan de slag te gaan in de wereld en van het woord geloven een werkwoord maakt
 - Een kerk die actief anticipeert op ontwikkelingen in haar eigen omgeving en ver daarbuiten.
 - Een kerk waarin geen onderscheid gemaakt wordt inzake seksuele geaardheid of afkomst, ook niet waar het gaat om ambten, functies of de zegening van relaties.
 - Een kerk als netwerk voor mensen binnen en buiten de kerk
 - Een kerk die actief deel uitmaakt van de eigen omgeving om zo een verbinding te maken tussen kerk en samenleving
 - Een kerk als rust- en oplaadpunt waar mensen even tot rust kunnen komen

- Onze gemeente wil een betrokken gemeente zijn waarbinnen geleefd mag worden. Als kerkmensen zijn wij net zo feilbaar als iedereen, maar we geloven in vergeving en opnieuw beginnen, dat je van fouten kunt leren en dat je mag groeien in je geloof. Daarbij geloven we dat we elkaar kunnen helpen door “naar elkaar om te zien”.

Waar willen we als Gemeente naar toe?

- De komende jaren willen we ons als gemeente verder ontwikkelen naar wat we als gemeente willen zijn : één gemeente die samen gelooft en viert. Een gemeente die bewust verbinding zoekt met jong & oud. Een gemeente waar we in het pastoraat elkaar tot hulp willen zijn en samen het geloofsgesprek willen voeren.
- Een gemeente die praktisch aan de slag gaat met geloven in deze tijd; een gemeente die geloof in de praktijk kan vertalen naar het heden en nu.
- Een gemeente die vanuit het Evangelie vragen durft te stellen die een ander niet durft te stellen.
- Een gemeente die keuzes durft te maken en in staat is nieuwe verbindingen te maken met de wereld waar wij deel van uit maken zonder hierbij de bron voor haar bestaan uit het oog te verliezen. Een gemeente die op deze manier een plek vindt in de samenleving.
- Een gemeente die mensen stimuleert hun talenten te ontdekken en te gebruiken . Een gemeente die ruimte geeft voor het individu én gericht is op wat ons verbindt en waar we samen als gemeente één kunnen zijn.

Hoe willen we dit bereiken ?

Wij zijn een gemeente met “de voeten in de klei”: nuchter en reëel. Geen hoogdravende doelen, maar mensen van de praktijk. Door reële doelen te stellen worden we als gemeenteleden gevormd en in beweging gezet: richting God, richting onze medemens, richting de wereld.

Daarom jaarlijks een thema dat binnen onze gemeente als rode draad in het kerkelijk jaar een rol gaat spelen:

- Onze gemeente kiest jaarlijks een jaarthema waarmee we duidelijk willen maken wie we als Protestantse Gemeente van Stiens zijn en welke praktische invulling wij als gemeente willen geven aan ons geloof.
- Het jaarthema is de rode draad en vormt de verbinding tussen de verschillende colleges en commissies binnen onze Gemeente. Het thema draagt bij tot inspiratie en een verdere bewustwording wie we als Protestantse Gemeente van Stiens willen zijn. Vol vreugde de mouwen opstropen en praktische invulling geven aan het geloof, ieder op zijn of haar eigen wijze. Gemeenteleden worden op deze manier gestimuleerd om hun eigen talenten te ontdekken en ermee aan de slag te gaan.
- Het jaarthema wordt jaarlijks in samenwerking met de gemeenteleden vastgesteld. Op deze manier wordt de inspiratie vanuit de gemeente gestimuleerd. Het thema is actueel, concreet en dichtbij. Jaarlijks zal het jaarthema als addendum worden toegevoegd aan het beleidsplan.
- Aan het jaarthema wordt door de verschillende colleges en commissies een eigen invulling gegeven. Aan het einde van het seizoen vindt door hen een terugkoppeling plaats aan de Kerkenraad. Het thema is bedoeld om geloofsleven en creativiteit te prikkelen, niet om bestaande activiteiten in onder te brengen.
- Jaarlijks vindt een evaluatie van het jaarthema door de kerkenraad plaats waarbij de uitkomsten met de gemeente tijdens het gemeenteberaad zullen worden besproken.