

Uitnodiging ontmoetingsavond: Fryslân foar Rwanda

een initiatief van Kerk in Actie

met ds. Samuel Byringiro uit Rwanda

directeur kinderproject Mwana Ukundwa (geliefd kind)

Mwana Ukundwa zet zich in voor weeskinderen in Rwanda en zorgt voor opvang en onderwijs en geeft als enige Rwandese organisatie voorlichting over hiv/aids aan jonge kinderen.



Datum woensdag 11 juli 2018

Programma*

18:00 - 19:00	Samen eten. Neem belegd brood mee voor jezelf. Wij zorgen voor drinken en een verfrissende salade.
19:00 - 19:15	Opening en instuderen Fryslân foar Rwanda-lied
19:15 - 20:00	In gesprek met ds. Samuel Byringiro (vertaler is aanwezig)
20:00 - 20:30	Fryslân foar Rwanda: wat betekent meedoen met uw gemeente?
20:30 - 20:40	Afsluiten met Rwanda-lied en dankgebed door ds. Samuel Byringiro
20:40 - 21:00	Napraten met een kopje koffie en thee

Locatie De Fontein, Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden

Aanmelden Fijn, mail ons even. We zien er naar uit je te ontmoeten op 11 juli!

* Is 18:00 uur te vroeg? Aansluiten na het eten is geen enkel probleem.

Hartelijke groet,
Gerdine en Evelien

Fryslân foar Rwanda

Samen zorgen voor kwetsbare mensen wereldwijd. Samen ons inzetten voor vrede en rechtvaardigheid. Dit zijn thema's die de zendingscommissies, ZWO's en diaconieën binnen de ringen (voormalige classes) en de classis Friesland samenbrengt. Fryslân foar Rwanda is een initiatief van Kerk in Actie en heeft tot doel gemeenten en ringen in Friesland met elkaar te verbinden, ons samen sterk te maken voor kwetsbare mensen gedreven vanuit onze christelijke roeping om te zorgen voor onze naasten dichtbij en ver weg.

Steeds meer kerkelijke gemeenten en ringen sluiten zich aan bij Fryslân foar Rwanda. Wilt u meedoen of meer weten? Neem contact op met uw consulent:

- ring Buitenpost en Drachten: Evelien Vrolijk, e.vrolijk@kerkinactie.nl, 06 - 21 52 57 59.
- ring Dokkum, Leeuwarden, Franeker, Sneek en Heerenveen: Gerdine Klein, g.klein@kerkinactie.nl, 06 - 12 13 21 79.