

TWAKLANK

mei 2018



Informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente te Stiens

Hy libbet

Hy libbet, troch de himeI omearme,
fertaald yn it folle ljocht.
God hat Him dêr heindyn ûntfermjien.
Wy gean op syn wegen troch.

Hy libbet yn it hert fan syn freonen
as leafde dy't ús ferbynt,
de leafde dêr't Hy ús mei tsjinne,
dêr't uzes syn oarsprong fynt.

Hy libbet, yn ús lieten besongen.
Sa giet it ferhaal syn wei.
Wy sjonge mei gloedfolle tongen
syn leafdeliet al den dei.

Hy libbet yn it brea troch ús brutsen,
Hy libbet fan hân ta hân,
Ferleagene, hune of wjersprutsen,
giet Hy troch it ierdske lân.

Hy libbet yn it heitehûs boppe.
Dêr heint Hy ús bea, ús liet,
oant God hiel de wrâld by him ropt en
syn tinte oer 't minsdom spriedt.

Jo libje foar it each noch ferhoalen
oant ienris de jongste moarn.
Jo libje oant de dei dy't nei-oan is
de macht fan de leafde toant.

tekst Sytze de Vries
oersetting Eppie Dam

Spotjes

Onze vaste medewerkers hebben deze maand aansprekende onderwerpen.

Ds. Jaap gaat in de meditatie in op de tekst uit Johannes 20: 25
"Alleen als ik (...) zie, zal ik het geloven."
Hij beschrijft het gebeuren rond Pasen en Pinksteren.

Willem Huisman legt deze keer een oud gedicht uit. Het is heel interessant om te lezen, al is het niet makkelijk.

Wiep Koehoorn schrijft over de rijke (religieuze) woordenschat van onze Nederlandse taal en spreekt de hoop uit dat we hier vrijmoedig mee omgaan in zowel woorden als daden.

Verder informatie over enkele bijzondere diensten, zoals het pinksterfeest op het kaatsveld op 20 mei en de Top 2000 dienst op 27 mei in De Hege Stins.

De kerkenraad spreekt haar waardering uit voor de inzet van de organisators van de vrijwilligersavond, gehouden op 4 april. De commissie heeft een prachtige avond aangeboden aan alle vrijwilligers. Allen worden bedankt voor hun grote inzet.

Ook leest u in een uitgebreid verslag van Thom Boorsma over het bezoek van onze zuster gemeente uit Debrecen. Het zijn fijne en inspirerende dagen geweest.

De commissie Vorming en Toerusting nodigt u van harte uit voor een dagje Schiermonnikoog. Dit is op zaterdag 9 juni. Een dag waarop alle generaties van onze kerk elkaar kunnen ontmoeten.

Verder hebben we het artikel "Veel klacht en zegen" geplaatst dat onlangs in het Friesch Dagblad is verschenen.

De kerkenraad en de diaconie geven weer de nodige informatie over het reilen en zeilen binnen onze gemeente.

We wensen u veel leesplezier.

Namens de redactie Sietske Jansma

COLOFON

2018 - jaargang 23

Redactie
I. Kroondijk-de Boer tel. 2572408
H.Tj. Sikkes tel. 2572069
S. Jansma-Dijkstra (secr.) tel. 2573456

Verspreiding Twaklank
M. Elzinga tel. 2574837
A. Rijpstra tel. 2573142

Abonnementen
Mevr. H. Zijlstra-Nicolay tel. 2574615
Pyter Jurjensstrjitte 26,
9051 BS Stiens
e-mail: h.zylstra@chello.nl

Vaste medewerkers
ds. J.C. Overeem tel. 2895763
jcovereem@gemeentewerken.net
mevr. T. de Vries tel. 06 537 055 59
tinedevries.atwork@gmail.com

ds. J. Bakker tel. 8446326
jbakkerreitsma@chello.nl

Coördinatieteam pastoraat
Sita Veninga-van der Lep tel. 2573506
Peter Roerdink tel. 2571797
Janny de Witte-de Groot tel. 2572016
e-mail: coördinatieteam@pgstiens.nl

Twaklank verschijnt 11 keer per jaar
Ontwerp & drukwerk: Dekker Creatieve
Media & Druk
Oplage: 800

Anonieme kopij wordt geweigerd.
Ingezonden kopij is voor verantwoording
van de inzenders. De redactie behoudt
zich het recht voor kopij te weigeren, dan
wel aan te passen.

**Uiterlijk de 14e van de maand dient alle kopij
binnen te zijn bij het secretariaat, voorzien
van adres en telefoonnummer.
De kopij graag als Word-bestand aanleveren.
Bijbehorende foto's of plaatjes, meesturen
als JPG/JPEG van minimaal 1 MB.**

E-mail: twaklank@pgstiens.nl

De volgende nummers verschijnen op
7 juni en 5 juli

Meditatie

“Alleen als ik (...) zie, zal ik het geloven.” (Johannes 20:25)

Het zijn woorden van een leerling van Jezus. Tomas. Zijn bijnaam is tweeling. Het lijkt erop dat Tomas meer bewijs nodig heeft om te kunnen geloven. Dat is legitiem. Geloof in de opstanding ontstaat niet zomaar. Zelfs met een leeg graf, afgelegde doeken en mannen in witte kleren als getuigen, kom je nog niet tot een opstanding. Tomas staat voor de vragen die je hebt als gelovige bij de opstanding van Jezus. Zoals een tweeling altijd met zijn broer of zus verbonden blijft, zo zullen de vragen altijd met Tomas mee blijven trekken.

Die vragen hebben wij ook. Wat valt er van Pasen te geloven? Wat moet je geloven van Pasen en wat mag? En hoe kun je van de opstanding van Jezus een verhaal maken dat “makes any sense?”. Het is ook iets dat bijna niet uit te leggen is aan iemand die niet gelooft. Dood is dood. Dat geldt zeker voor een gekruisigde. Ze hebben zo hun best gedaan het bestaan van Jezus van Nazareth uit te wissen, dat er met de beste wil van de wereld niets van te maken valt.

En dus blijven er vragen die je alleen niet weg kunt redeneren als je de wereld of geloven niet serieus neemt. Vroege christenen tooiden zichzelf en hun kerkgebouwen dan ook niet met een kruis maar met een vis. Die vis is een

acrostichon: Jezus Christus, zoon van God, redder. In het Grieks: Ichtus. Die naam bent u vast wel eens tegengekomen als naam van een kerkgebouw of studentenvereniging. Een vis dus en niet een kruis omdat vroege christenen vertrouwd waren met de afschuwelijke betekenis van een kruis. Daar loopt het echt dood.

Vroeger vond ik de weken tussen Pasen en Pinksteren heel lastig. Ik vond het lastig in mijn geloof, want waar staan we nu, in de weken voor Pinksteren, maar ik vond het ook lastig in mijn werk. Het wordt mooier weer, de avonden worden langer en het gaat meer energie nemen om ook 's avonds op pad te gaan. Dat laatste zal wel zo blijven en dat merk ik ook aan de vrijwilligers. Het wordt lastiger om mensen samen te brengen.

Dat eerste is iets gekanteld. Het wonder van Pasen is iets zo groots, zo iets onbeschrijflijks, zo niet van deze wereld, zo wonder, dat je echt een paar weken nodig hebt om het wonder te kunnen laten landen. Je kunt niet in april roepen: “De Heer is waarlijk opgestaan!” – om een week later te doen alsof er niets aan de hand is.

Pasen heeft tijd nodig om te kunnen landen, Pasen heeft tijd nodig om te kunnen rijpen. De christelijke gemeente heeft vanaf het begin de eerste dag van de week, de zondag, aangewezen om stil te

staan bij de opstanding van de Heer. Dat gebeurde wekelijks en werd zo'n sterke traditie dat het stilaan de Sabbat heeft verdreven. Nu roept dat altijd wel wat discussie op, want is die stap helemaal vrijwillig gezet, of is daar toch enige dwang bij geweest van de overheid?

Die viering van de eerste dag van de week is een viering van Pasen. Je zou kunnen zeggen dat je het hele jaar door Pasen viert op zondag. Ook na Pinksteren, ook in de zomer, ook in de winter, zelfs in de 40-dagentijd. Dit is ook de reden waarom je op zondag in de 40-dagentijd niet mag vasten. Sommigen ontszeggen zich in die periode alcohol of onthouden zich van seksuele handelingen. Dat is niet de bedoeling op zondag. In Lucas 5 staat dat de bruiloftsgasten niet vasten als de bruidegom in ons midden is. Op zondag is de bruidegom in ons midden, het is de dag van de opstanding van de Heer.

Dat landt niet in een keer. Je moet het eerder gaan leven dan geloven. Je zult er toch niemand van overtuigen die niet gelooft, want het is dwaasheid (1 Korinthe 1).

Het valt niet te pakken in een overtuigend en meeslepend verhaal. Maar het is wel de reden waarom zondag na zondag Christenen samenkomen om de dag van de opstanding van de Heer te vieren.

Ds. Jaap C. Overeem



Gedachten bij gedichten

Nee, bladert u nu niet meteen verder. Ik leg het uit. Een trouwe lezer maakte tijdens het koffiedrinken na een kerkdienst een opmerking over hoe mooi poëzie kan zijn. 'Maar', zei hij, 'ook oudere gedichten kunnen heel mooi zijn'. Ik was het helemaal met hem eens en nam me toen voor om eens met een heel oud gedicht te komen. Als u me de kans geeft om dat gedicht uit te leggen, dan mag u ervan vinden wat u wilt.

Suster Bertken, geboren rond 1427, kwam uit de betere kringen. Ze had een goede opvoeding gehad en ze kon Latijn lezen en schrijven. Ze was een mystica. Bij mystiek gaat het om de beleving van het geloof. Een mysticus of mystica probeert God te zoeken door zich af te zonderen van de wereld en zich zo volledig te richten op het zoeken naar God via gebed en ascese. Absoluut vrij van deze wereld met de alledaagse beslommingen waren de mensen die zich lieten inmetelen in een kluis in of bij een kerk. In een van de Utrechtse Middeleeuwse kerken is zo'n kluis nog te zien.

Zo laat ook Berta Jacobs, want zo heet ze echt, op eigen kosten een kluis van een paar vierkante meter bouwen aan de Buurkerk in Utrecht. Tot haar dood in 1514 zit ze hier ingemetseld, 57 jaar lang. Stel je voor! Een venster in de kluis biedt uitzicht op het

liturgisch centrum van de kerk, zodat de kluisnaares de mis kan volgen.

Van Suster Bertken is bekend dat zij het hele jaar door, dus ook in de winter, een grof haren kleed droeg. Ze liep altijd op blote voeten en in haar kluis had ze geen vuur. Ze at geen vlees en geen zuivelproducten.

De dagindeling liep volgens de kerkelijke getijden, net als in een klooster, met gebeden op vaste tijden, het lezen van geestelijke geschriften en het doen van handarbeid, voor zover mogelijk uiteraard. Bertken dichtte tijdens de lange jaren in haar kluis haar *Seer devoet boecxken*. (Zeer vroom boekje) Daaruit komt het *lyedeken*, het lied, dat in de bijdrage in deze Twaklank centraal staat. Misschien is het wat lastig te lezen, maar als u het probeert luidop te lezen, dan lukt het vast. De dichteres is in haar *hoofkijn*, haar tuintje op zoek naar kruiden, maar vindt er uitsluitend *distel ende doorn staen*. In deze tijd, waarin de moestuin weer aandacht opeist, moet dit gedicht toch menigeen aanspreken.

Ic was in mijn hoofkijn om cruyt gegaen *Een lyedeken*

Ic was in mijn hoofkijn om cruyt gegaen;
Ic en vanter niet dan distel ende doorn staen.

Den distel ende den doorn die werp ick wt:
Ic soude gaerne planten ander cruyt.

Nu heb ic een gevonden dye gaerden can;
Hi wil die sorge gaerne nemen an.

Een boom was hooch gewassen in corter tijt;
Den cond ic wter aerden gebrengen nyet.

Dat hinder vanden bome mercte hi wael:
Hi toochen wter aerden aerden altemael.

Nu moet ic hem wesen onderdaen,
Oft hi en wil dat gaerden niet bestaen.

Mijn hoofken moet ic wien tot alre tijt;
Nochtans en can icks claer gehouden niet.

Hier in so moet ic zayen lelyen saet;
Dit moet ic vroeck beginnen inder dageraet.

Als hi daer op laet dauwen, die minre mijn,
So sel dit saeyken schier becleven sijn.

Die lelien siet hi gaerne, die minre mijn,
Als si te rechte bloyen ende suver sijn.

Als die rode rosen daer onder staen,
So laet hi sinen sueten dau daer over gaen.

Als hi daer op laet schynen der sonnen schijn,
So verbliden alle die crachten der sielen mijn.

Jhesus is sijn name, die minre mijn;
Ic wil hem eewelic dienen ende sijn eygen sijn.

Sijn min heeft mi gegeven so hogen moet,
Dat ic niet meer en achte dit eertsche goet.

Suster Bertken

In strofe drie vertelt de dichteres dat ze iemand gevonden heeft die kan tuinieren en die haar tuin graag wil verzorgen. Een boom die zij niet uit de grond kon krijgen en die erg in de weg stond, haalde hij er helemaal uit. Wel beseft ze in strofe zes, dat ze de tuinman nu wel gehoorzaam moet zijn, anders wil hij haar tuin niet blijven onderhouden. Zelf moet ze nu wieden, al lukt het niet om de tuin schoon te houden. De dichteres moet lilies zaaien (strofe acht), symbool van reinheid. In de loop van het gedicht noemt ze de 'tuinman' *die minre mijn*, mijn lief en in strofe dertien zegt ze, dat Jezus haar minnaar is. *Ic wil hem eewelic dienen ende sijn eygen sijn*, ik wil hem voor eeuwig dienen en hem geheel toebehoren. En het slot in vertaling: *Zijn liefde heeft mij zo in hogere sferen gebracht, dat ik dit aardse goed niets meer waard vind.*

Tja, zult u denken, wat moet ik hier in vredesnaam mee. Wij staan midden in de wereld en willen niet anders. En dat wordt ook niet van ons gevraagd. Maar hier gaat het uiteraard niet om iemands tuin, maar om zelfonderzoek. En dat zou van alle tijden moeten zijn. Realiseren we ons hoe ons geestelijke tuintje

erbij ligt? Misschien stikt het daar van de dorens en de distels, de bomen die in de weg staan. Misschien wordt dat geestelijk leven helemaal verstikt door alle verleidingen van deze tijd. Bomen van onverschilligheid, distels van eigenbelang. Hebben we nog tijd om te wieden?

Als leek op het gebied van (moes)tuinieren, heb ik het geluk dat ik twee hartelijke en deskundige buurmannen naast me heb die me graag adviseren. Daar ben ik blij mee, al moet ik zelf wieden en de paden schoon houden. Voor haar geestelijke tuintje had Suster Bertken ook een deskundig tuinman. Laat ik, laten wij, ons ook adviseren voor wat ons geestelijke tuintje betreft? En door wie dan? Zelfonderzoek op zijn tijd is werkelijk van levensbelang, is mijn conclusie, als ik Suster Bertken goed lees.

Willem Huisman

Column

Dankbaar mag je zijn!

Waar respect en dankbaarheid elkaar raken

Op de zonnige ochtend van Stille Zaterdag 2018 vroeg ik me tijdens het scheren af waarom het commentaar van de LC-journalist Atze Jan de Vries in de Leeuwarder Courant van Goede Vrijdag mij gisteren zo ontroerde en ook nu mij nog steeds aanspreekt. *Waar komt die fascinatie toch vandaan?*

Twee dagen eerder woonde ik op de woensdagavond van de Stille Week 2018 de lezing bij van professor Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek die, op uitnodiging van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, sprak over 'de pelgrimstocht als oefening'. Aan het laatste onderwerp van zijn lezing moest ik denken toen ik me afvroeg waarom het artikel in de Leeuwarder Courant me zo raakte. En *waar raken dat LC-artikel en die lezing elkaar dan?*

Respect na Veertigdagen en Pasen

Het artikel in de Leeuwarder Courant, als commentaar op het nieuws, gaat over de 'gelovige gendarme' Arnaud Bertrame, die in maart 2018 uit eigen beweging de plaats in nam van een gegijzelde cassière in een Franse supermarkt. Zijn moedige daad van naastenliefde heeft Bertrame helaas met de dood moeten bekopen; op gewelddadige wijze vermoord door zijn gijzelnemer.

De Franse president Macron verklaarde deze zelfopoffering als Bertrame's trouw aan zijn eigen waarden (gelovige), aan wie Bertrame wilde zijn (mens), en aan zijn publieke ideaal (gendarme).

LC-journalist Atze Jan de Vries gaat een stap verder, een laag dieper, waarbij de journalist de verklaring voor deze plaatsvervangende zoekt in het geloof van Bertrame. Naastenliefde is een groot goed in de religieuze context van onder andere het christendom. De ultieme vorm van die naastenliefde vinden we in de bijbel, als

Gods eigen Zoon, Jezus Christus, zich als plaatsvervanger van allen die leefden, wie leven en die gaan leven, opofferde door de kruisdood te sterven. Ons ten leven - ter vergeving van alles wat wij in Gods ogen beter hadden kunnen doen. Volgens de journalist is het grote mysterie van Jezus Christus en van Arnaud Bertrame alleen maar te verklaren in bovenstaande religieuze context.

Het zou kunnen zijn dat deze naastenliefdesdaad van zelfopoffering van levensveranderende betekenis zal zijn voor de cassière die haar leven dankt aan deze gelovige gendarme. *Hoe zal dan in bijvoorbeeld de komende 10, 20, 30 jaar haar dank aan Bertrame in haar leven gevoeld en wellicht in woord & daad ook zichtbaar worden?*

Dankbaarheid

Hoe vaak gebruiken wij en vele anderen in het dagelijkse taalgebruik nog het woord 'dankbaarheid'? Volgens professor Paul van Tongeren herinneren veel woorden uit de Nederlandse taal ons nog aan religieuze, kerkelijke, bijbelse taal.

Woorden zoals zonde en vergeving, barmhartigheid en dankbaarheid gebruiken velen (liever) niet meer, omdat andere mensen die niet (meer) geloven dat misschien wel vreemd zullen vinden. Literatuur en ook songteksten uit de afgelopen 80-er jaren - zoals 'Dankbaar moet je zijn, nederig en klein' - die Robert Long zong als verzet tegen het orthodoxe christendom hebben er mede toe bijgedragen dat christenen een blad voor de mond nemen in hun taalgebruik buitenshuis. Professor Van Tongeren geeft aan dat we woorden als 'dankbaar(heid)' toch ook zouden kunnen gebruiken zonder dat we daar die oude religieuze lading in leggen. Het zou je al helpen als je dankbaarheid niet direct koppelt aan de schenker (of Schepper) van wie je iets moois ontving. Op je pelgrimspad of op je levensweg kun je toch ook gewoon dankbaar zijn voor iets moois dat je (ogenschijnlijk) zomaar ten deel valt, zoals bijvoorbeeld een overweldigende

natuurbeleving. En zullen gelukkige ouders van pasgeborenen - net zoals vroeger - het 'lef' hebben om de heden ten dage nogal zakelijke en frivole teksten van geboortekaartjes weer te veranderen in teksten met bewoordingen als 'verwondering' en zelfs 'dankbaar(heid)'?

Waarde(n)volle woorden & daden

Ik hoop dat de komende generatie in haar taalgebruik onze schroom overwint om woorden te mijden die duiden op onze religieuze achtergrond.

Ik hoop dat de jeugd van tegenwoordig en van morgen ook de rijke woordenschat van de Nederlandse taal weer zal leren kennen en waarderen; ook de woorden die oorspronkelijk uit religieuze bronnen zoals de bijbel komen.

Ik hoop dat jongeren de durf hebben om vrijmoedig te spreken en te schrijven met oude en met nieuwe woorden, in een waarde(n)volle taal, die iets laat zien van waar ze voor gaan en staan; die geworteld zijn in hun religieuze contexten.

Ik hoop dat het daarmee dan niet alleen blijft bij woorden, maar ook bij verwante daden, zodat we in onze Protestantse Gemeente van Stiens, yn ús Fryske mienskip, en in ons (inter)nationaal samen leven en samen werken onmiskenbaar (weer) tekenen gaan zien van religieus geïnspireerde goede werken van bijvoorbeeld barmhartigheid en dankbaarheid.

Ik hoop dat er dan geen gendarmes meer hoeven te zijn, die zich met gevaar voor eigen leven opofferen voor cassières, omdat het in die nieuwe wereld niet meer nodig wordt geacht om een medemens op mensonterende wijze te beschadigen.

Ik hoop dat ook wij - tegelijk met die Franse cassière - met zijn allen na alle lijden en sterven zullen opstaan, om het pelgrimspad van ons nieuwe leven op te gaan; onderweg oefenend, lerend, vierend; God, mens en wereld zorgvuldig en dankbaar dienend.

Ik hoop dat we daar vandaag al mee kunnen beginnen ☺

Wiep Koehoorn

Dankbaarheid
Barmhartigheid

In Memoriam

Gezina Janneke Liefriink-Wieling

Geboren: 30 mei 1951 in Leeuwarden

Overleden: 31 maart 2018 in Leeuwarden

Op Stille Zaterdag overleed na een lang ziekbed Gezina Janneke Liefriink, 66 jaar jong. Zij was echtgenote van Jan en (schoon)moeder van Joop en Elisabeth, Sijbrand en Ilona. Gezina was via een geloofsgespreksgroep een betrokken lid van onze gemeente, ook bezocht ze graag de diensten, omdat ze erg van zingen hield. Gezina is gestorven op Stille Zaterdag met zicht op de opstanding van de Heer.

Gezina en Jan hebben veel betekend voor de emancipatie van ouders met kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Ze leidden een aantal gespreksgroepen en deden dat graag. Zo konden ze echt iets voor een ander betekenen. Gezina en Jan besteedden hun vakanties graag op Texel, een eiland dat veel voor hen is gaan betekenen. Helaas begon Gezina al op jonge leeftijd te dementeren en leed zij aan een heftige variant van deze ziekte. Zelf bleef zij daar monter onder.

Ruim twee jaar verbleef Gezina in Parkhove en al die tijd bezocht Jan haar twee maal per dag trouw. Alzheimer heeft

zich in haar leven met een wreed gezicht laten zien. Toch bleef zij veel zingen en bidden.

Tijdens de uitvaartdienst in De Hege Stins hebben we woorden gelezen uit Romeinen 15. "Aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods." Deze tekst vertelde iets over de open en eerlijke houding waarmee Gezina in het leven stond. Ook zongen we de liederen die zij graag zong.

We bidden Jan en de kinderen veel troost toe.

Ds. Jaap C. Overeem

Arjen Loonstra

Geboren: 13 december 1943 in Britsum

Overleden: 11 april 2018 in Froubuorren

De kaart die het overlijden aankondigt ligt, terwijl ik dit schrijf, naast me. Met op de voorkant een foto afgedrukt van Arjen Loonstra als stânFries. En aan de binnenkant is onder de tekst de combain afgedrukt die het graan van de akker haalt. Deze twee foto's zijn bijzonder tekenend voor Loonstra. Als sterke, zeer actieve man runde hij samen met zijn geliefde vrouw een loonbedrijf. De famkes, Eke en

Martha hadden daarin ook een eigen en stoere plek. Het buitenleven, het zicht op de akkerbouw, de liefde voor al wat groeide en bloeide en wat vervolgens weer werk opleverde, was hetgeen het hart van Loonstra roerde. Nadat hij meervoudige terugslagen te verwerken kreeg, gezien de gezondheid, miste hij dat actief-zijn enorm. Hij trok zich meer en meer terug. De jeu de boule groep wist hem overigens nog wel heel lang vast te houden. Daarnaast bleef het geloof voor Loonstra van groot belang. Hij bleef zingen en neuriën: 'Groot is Uw trouw o Heer,...'. Tijdens de dienst van het afscheid, welke werd gehouden in de loods van het voormalige bedrijf, kreeg dit lied een prominente plaats. Daarnaast ook Psalm 23. Dit omdat hij intens beleefd had dat, nadat je door een diep dal gaat, er opnieuw uitzicht komt en is. Loonstra vond zelf tijdens het leven steeds opnieuw de kracht om ondanks alles door te zetten. We hopen als gemeente dat dit een troost zal zijn voor zijn echtgenote, de kinderen en de schoonzoon. Sterkte gewenst!

Tine de Vries

Omzien naar elkaar

Ons jaarthema als volgt verwoord in lied 804:

*De Heer heeft naar mij omgezien!
Ik had geen leven meer, indien
Hij mij had laten dolen, klein
in de eindeloosheid der woestijn.*

En in navolging van, brengen wij dat in praktijk. Mooi te zien en te horen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt en dat wij daar als gemeente gehoor aangeven.

Onderstaand noem ik namen van hen die de afgelopen weken ziek en opgenomen waren.

Mw. D. Miedema-Nauta, Boarskulp 5, was opgenomen, maar is gelukkig weer thuis. Hoewel u nog niet op krachten bent hopen wij van harte dat dat langzaam maar zeker zal toenemen zodat ook u weer kunt zijn wie u ook vooral bent.

Mw. F. Buursma-van der Meulen, Nije Poarte 45, is tijdelijk opgenomen in

Revalidatie Noorderbreedte, afd. 5, kamer 34, Borniastraat 40, 8934 AD

Leeuwarden. Nog steeds. Al hoopten we van harte dat dat inmiddels Stiens zou zijn geworden. Maar goed, toch heeft de langdurigheid nog steeds geen vat op uw humeur. En dat vind ik bijzonder en vooral voor uzelf, fijn. Toch veel sterkte gewenst!

Dhr. K. van der Zee, Platohôf 16, is opgenomen in het MCL. En was de operatie al ingrijpend genoeg, daarna kreeg u te maken met complicaties. Het leven is zeker niet vanzelfsprekend op zo'n moment. Juist dan kun je je bedenken dat het leven een wonder is. Van harte sterkte gewenst, ook voor uw vrouw en familie.

Dhr. K. Loonstra, Ljurkstrjitte 26 is opgenomen in het MCL. Het leven is voor u alles behalve gemakkelijk. Zelf vecht u voor het leven en de gezondheid en daarbij komt het verdriet wat bestaat in uw

familie er bovenop. Daarom, veel sterkte en zegen van onze Heer gewenst!

Dhr. J. Langeraap, Dobbe 9, is opgenomen in MCL. Het lijkt, terwijl ik dit schrijf, iets beter te gaan. En dat is fijn, ook voor uw vrouw. Houd moed, weet u gesterkt door de Heer!

Dhr. D. Bergsma, Perzenstrjitte 3, is opgenomen geweest in het MCL en is weer thuis gekomen. Het perspectief van het leven doet zich anders voor dan gehoopt en dat is moeilijk. Daarin hopen we dat u de troost en nabijheid van onze Heer zult blijven ervaren. Veel sterkte gewenst.

Mw. J. van der Bijl-Sijtsma van de Felixwei 69 was opgenomen maar is gelukkig weer thuis en ik zag u alweer in de voorjaarszon lopen. Wat fijn, alle reden om dankbaar voor te zijn.

*Hartelijke groet,
Tine de Vries*

Nieuws uit de kerkenraad

Nieuws uit de vergadering van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Stiens op dinsdag 10 april 2018 in De Hege Stins.

Opening

De avond wordt geopend met een meditatief moment waarbij alle aanwezigen gedurende enkele minuten een aangegeven tekst uit de Psalmen, Job of Openbaring door elkaar fluisteren, roepen, zingen, uiten. We bevinden ons hierbij in de kerk en doen dit lopend of stilstaand, alleen of we delen ons vers met de ander. Dit meditatief moment wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van loflied Psalm 150. Vervolgens gaat ds. Overeem ons voor in gebed.

Mededelingen

- Mw. T. de Vries zit namens onze gemeente in de sollicitatiecommissie van de classis Leeuwarden voor het zoeken naar een nieuwe classispredikant. Zij geeft aan dat de sollicitatiecommissie erin is geslaagd om een goede kandidaat te selecteren. Op 16 mei a.s. wordt de benoeming van de nieuwe classispredikant bekend gemaakt. Mw. De Vries heeft deze taak als zeer inspirerend ervaren. De Leeuwarder Courant publiceert op 11 of 12 mei een interview met haar.
- Het moderamen heeft met Ma'laap een gesprek gevoerd. Ma'laap valt sinds 2017 formeel onder verantwoordelijkheid van PG Stiens, maar functioneel bleek nog niet alles te zijn geregeld. Dit was aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Afgesproken is dat Ma'laap vanaf 2018 als werkgroep onder verantwoordelijkheid van de diaconie valt. Het organigram zal hierop worden aangepast.

Diverse te bespreken zaken

- Terugkijken kerkdiensten maart 2018
- De diensten tijdens de Stille Week zijn als waardevol ervaren. Daarnaast is het bezoek van leden van onze zuster gemeente Debrecen inspirerend geweest. De diensten waren

indrukwekkend en heel bijzonder. De collecte ten bate van Debrecen heeft ruim € 350.- opgeleverd. De diaconie heeft dit bedrag afgerond op € 400.--.

Vacatures

In de komende maanden zullen er binnen de kerkenraad opnieuw vacatures ontstaan. Het invullen hiervan wordt steeds moeilijker. Het moderamen onderzoekt alternatieve invullingen van het ambt en de kerkenraad. De afgelopen maanden heeft het moderamen hierover nagedacht en zijn we in gesprek geweest met Louis Bakker, gemeenteadviseur PKN. Het aanbrengen van wijzigingen in de organisiestructuur wordt overwogen. Als eerste zullen kerkenraadsleden de taken binnen het ambt inventariseren. Achtergrond hierbij is dat sommige taken door ambtsdragers worden uitgevoerd, terwijl deze taken niet nadrukkelijk aan het ambt zijn gekoppeld. Deze taken kunnen dan ook buiten het ambt worden uitgevoerd. Om een goed beeld te krijgen van het huidige takenpakket van ambtsdragers en de tijdsbesteding, zullen alle ambtsdragers hun taken kort in beeld brengen. Het moderamen werkt deze informatie verder uit.

Vaststellen jaarrekeningen 2017 en begroting 2018

Vaststellen jaarrekening 2017 en (meerjaren) begroting kerk
Vaststellen jaarrekening 2017 en begroting 2018 diaconie

Tijdens de vergadering worden de cijfers doorgenomen. De jaarrekeningen worden op een aantal punten aangepast. De kerkenraad stelt de jaarrekening 2017 en meerjaren begroting kerk, de jaarrekening 2017 en de begroting diaconie en de financiële cijfers van de verschillende commissies voorlopig vast. Hierna kan het college van kerkrentmeesters met de financiële gegevens naar de gemeente.

Vorbereiding Financieel Beraad 19 april 2018

Dhr. Jansen Klomp zal deze avond voorzitten. Dhr. Tilma zal namens het college van kerkrentmeesters de cijfers toelichten en de vragen beantwoorden. De jaarcijfers zullen 15 april beschikbaar zijn voor de gemeente. De geprinte versie ligt in De Hege Stins. Daarnaast kan ook digitaal een versie worden opgevraagd. Na de pauze zal dhr. G. van der Heide (archivaris) een korte presentatie houden over de archieven van onze gemeente.

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

In deze notitie is de achtergrond en impact van invoering van de AVG verwoord. Vanaf 25 mei a.s. moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving zoals deze is opgenomen in de AVG. In deze wet zijn aan het registreren van persoonlijke gegevens regels vastgesteld. Alle organisaties moeten hieraan voldoen. Ook kerkgenootschappen vallen onder deze wetgeving. In de notitie is de impact van deze nieuwe wetgeving in beeld gebracht. De notitie geeft een helder beeld. Het voorgestelde stappenplan wordt door de kerkenraad overgenomen. Op korte termijn zal de gemeente worden geïnformeerd over deze nieuwe wet. Publicatie in Twaklank en Nieuwsbrief volgt. Prioriteit is daarnaast het aanstellen van een privacy-medewerker. Deze medewerker zal de nieuwe wetgeving binnen de kerk verder moeten introduceren en ervoor zorgen dat de wet wordt nageleefd.

Sluiting

De avond wordt afgesloten met een gedicht.

het scribaat

Activiteiten

45+ groep, 25 mei

Op 25 mei houden we de laatste bijeenkomst voor de zomer als 45+ groep. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe deze avond zal worden ingevuld. Bericht hierover volgt later via de mail. Voor nu, van harte uitgenodigd!

Tine de Vries

Actieve ouderengroep, 15 mei

Op 15 mei houden we ook de laatste bijeenkomst voor de zomer voor de actieve ouderen. Om 10.00 uur zal deze worden gehouden in De Hege Stins. Via de mail zal het te bespreken onderwerp bekend worden gemaakt.

Namens Roelie Groenewoud, Tine de Vries

Kerkdiensten

Bijbelleesrooster

Mei

vr 4 Spreuken 29: 15-27
za 5 Spreuken 30: 1-9
zo 6 Genesis 8: 1-14
ma 7 Genesis 8: 15-22
di 8 Spreuken 30: 10-14
wo 9 Spreuken 30: 15-33
do 10 Psalm 93

Hemelvaart

vr 11 Genesis 9: 1-7
za 12 Genesis 9: 8-17
zo 13 Genesis 9: 18-28
ma 14 Spreuken 31: 1-9
di 15 Joël 2: 18-27
wo 16 Joël 3: 1-5
do 17 Joël 4: 1-8
vr 18 Joël 4: 9-21
za 19 Genesis 10: 1-32
zo 20 Genesis 11: 1-9

Pinksteren

ma 21 Spreuken 31: 10-31
di 22 Jozua 23: 1-16
wo 23 Jozua 24: 1-13
do 24 Jozua 24: 14-28
vr 25 Jozua 24: 29-33
za 26 Romeinen 12: 1-8
zo 27 Romeinen 12: 9-21
ma 28 Romeinen 13: 1-7
di 29 Romeinen 13: 8-14
wo 30 Psalm 11
do 31 Marcus 2: 1-12

Juni

vr 1 Marcus 2: 13-22
za 2 Marcus 2: 23-3: 6
zo 3 Job 1: 1-12
ma 4 Job 1: 13-22
di 5 Job 2: 1-13
wo 6 Job 3: 1-26
do 7 Psalm 12
vr 8 Marcus 3: 7-19

Vrijdag 4 mei	St. Vitus	19.00 uur: ds. G. Wessels, Stiens IKW-dienst.
Zondag 6 mei	St. Vitus	09.30 uur: ds. A. Wiebenga, Sneek
Donderdag 10 mei	St. Vitus	09.30 uur: ds. J.C. Overeem. Hemelvaart
Zondag 13 mei	De Hege Stins	09.30 uur: ds. J.C. Overeem. Heilig Avondmaal.
Zondag 20 mei	Kaatsveld	10.00 uur: ds. J.C. Overeem Pinksterfeest en Zendingsdienst m.m.v. Harmonieorkest "Da Capo" van Leeuwarden
Zondag 27 mei	De Hege Stins	09.30 uur: ds. J.C. Overeem 19.30 uur: ds. G. Rinsema, Goutum Top 2000 dienst, m.m.v. rockband "Grace" Thema: "Welcome to the hotel".
Woensdag 30 mei	Skilhiem	15.30 uur: ds. J.C. Overeem
Zondag 3 juni	St. Vitus	09.30 uur: ds. J.C. Overeem
Zondag 10 juni	De Hege Stins	09.30 uur: ds. C.P. Koole, Schoonhoven.

Bij de diensten in mei

Er zijn twee bijzondere diensten in mei waar ik uw aandacht op wil vestigen. De eerste is Hemelvaart, op donderdag 10 mei om 9.30 uur in de Sint Vituskerk. In deze dienst ga ik in op het koningschap van Jezus, aan de hand van Mattheüs 28: 18: 'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.'

Pinksteren (20 mei) vieren wij met het harmonieorkest Da Capo uit Leeuwarden in de open lucht. Tijdens de feestelijke Pinksterviering staan wij ook stil bij de zending. Natuurlijk heeft Pinksteren veel met gezonden worden, geroepen worden en missie te maken. De evangelisatie- en zendingscommissie zal een toelichting geven over het nieuwe project. Voor de gelegenheid zal ik op de fagot meespelen met het orkest.

De dienst is op het kaatsveld en begint om 10.00 uur. Wilt u zelf iets lekkers meenemen voor tijdens de koffie of voor na de koffie?

Verder speel ik met het idee om het bijbelboek Handelingen weer op te pakken, maar dat heeft zo zijn voors en tegens. Ik kom er nog op terug.

Ds. Jaap C. Overeem



Bekijk diensten live online:
www.pgstiens.nl/Video
gebruikersnaam: video
wachtwoord: videopgstiens

Top 2000 dienst 27 mei 'Welcome to the hotel'



Voor het derde achtereenvolgende jaar brengen dominee Gerard Rinsma uit Goutum en gospelrockband GRACE een avondvullend programma voor een kerkdienst. De songs van de Top 2000 zijn veel meer dan enkel populaire deuntjes van de radio. Bijvoorbeeld liedjes als Another Brick in the Wall van Pink Floyd, Hotel California van de Eagles en The Alan Parsons Project krijgen en andere/diepere lading in deze dienst. Dit alles verbonden met lezingen uit de Bijbel en vervlochten in een actuele preek. Het resultaat is verrassend. De top 2000 dienst wordt in De Hege Stins gehouden. Zondag 27 mei om 19.30 uur.

VRIJWILLIGERSAVOND op woensdag 4 april 2018

Bij de ingang is een hartelijk welkom door de liefvallige gastvrouwen waarbij een lekker bakje koffie/thee wordt geschonken en de indeling wordt gemaakt voor één van de 18 groepjes. Hille de Haan legt uit waarom deze avond is georganiseerd:

- De kerk wil de vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet.
- We zijn trots op elkaar dat we met elkaar dit werk kunnen doen.
- Vrijwilligerswerk moet ook leuk zijn: het doel van de avond is ook dat we elkaar inspireren en energie geven.
- Kennis maken. De groepjes zijn vooraf ingedeeld in verschillende generaties waardoor we mogelijk in contact

komen met leden die we nog niet kennen.

De avond wordt aangeboden maar we moeten er wel wat voor doen! Door middel van een pubquiz wordt parate kennis op de proef gesteld. Er worden vragen gesteld in verschillende rondes over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld:

- wie was de dirigent van Studio tijdens de laatste kerstzangdienst.
- Hoe heetten de zonen van Jozef?;
- plaatjes met bloemen worden getoond;
- gebakken cakejes aangeboden met daarin te raden specerijen;
- potjes met te raden bonen;
- muziekfragmenten;
- nog veel meer

Ondertussen worden we verwend met drankjes en lekkere hapjes.

De punten worden geteld. Er is een verliezersteam dat getroost wordt met mierzoete spekjes.

De winnaar krijgt een kilo worst.

Het was een hele leuke avond!

De avond werd mede geleid door 5 heren van de pubquiz.

De algehele organisatie was in handen van 4 gemeenteleden, te weten:

Johanna Anema

Doetie Bos

Hille de Haan

Ale Nicolai

De kerkenraad wil deze commissie hartelijk dank zeggen voor hun inzet.

het scribaat

Ondertussen: Stalkers uit Stiens

Dit jaar hebben we wat pech met de paaskaarsen. Een kaars was stuk, een ander overbodig (en stuk) en de derde (die wij wilden aanbieden aan onze vrienden in Debrecen) blanco geleverd. Alleen kwamen we daar pas op zaterdagavond achter, vlak voordat wij de paaskaars zouden aanbieden. Natuurlijk hadden we de kaars even moeten controleren, maar wij zijn goed van vertrouwen, en kaarsen zijn nergens veiliger dan in karton en tussen piepschuimkrakelingen. En nu?

Googelen op Boca Kampen. Het bedrijf is op zaterdagavond niet bereikbaar. De eerste hit is een Linked-in profiel, zonder telefoonnummer. Gelukkig bestaat er een Facebookpagina met dezelfde profielfoto. Die persoon is lid van een groep die met Kampen te maken heeft. Kennelijk woont deze meneer (John heet hij) in Kampen. Er wonen in Kampen drie personen met zijn achternaam. Na een surrealistisch telefoontje: "meneer ik heb geen idee waar u het over heeft", is het bij de tweede John raak. De brutalen hebben de halve wereld, ik leg het probleem uit en word

uiterst vriendelijk geholpen door deze meneer. Zijn boodschap: u heeft gelijk, wij moeten de goede kaars leveren, maar u moet de bestelling natuurlijk wel controleren. Maandagmorgen brengen we meteen een nieuwe. En: "Hoe bent u aan ons telefoonnummer gekomen?"

Zo gezegd, zo gedaan. Maandag hebben wij een nieuwe paaskaars en is er opnieuw telefonisch contact. "O, dit zijn de stalkers uit Stiens." Bulderend gelach op de achtergrond.

Ds. Jaap

Bezoek gasten uit Debrecen

Palmpasen in het teken van: bezoek gasten uit Debrecen

Enkele maanden is de werkgroep bezig geweest met de voorbereidingen voor het tegenbezoek van een delegatie uit onze zuster gemeente in Debrecen in het weekend van Palmpasen. Hoe zou het weer worden en kloppen alle afspraken die gemaakt zijn. In de laatste week voor het bezoek moesten we omzien naar een andere gids in Franeker wegens familieomstandigheden en we hadden nog een definitieve toestemming nodig voor het bespelen van het orgel in de Martinikerk te Franeker.

Dag 1: zaterdag 24 maart

Met 4 chauffeurs in de auto vertrokken we even na 11.00 uur naar St. Nicolaasga om daar verder te rijden met 2 huurbusjes naar vliegveld Eindhoven. Onderweg in de buurt van Zwolle kregen we te horen dat het vliegtuig een vertraging had van minimaal 2 uur. Onze, van oorsprong Brabantse chauffeur Eddy Heijting, wist een goed café in Knegsel even ten zuidwesten van Eindhoven om daar de wachttijd aangenaam te overbruggen. Om 18.30 uur konden we onze vrienden in de hal van het vliegveld verwelkomen en na een fotosessie gingen we met de volle busjes richting Stiens waar we om 21.30 uur in De Hege Stins direct aanschoven voor een verlate maaltijd. Gelet op het late uur werd het geplande stampotbuffet verruild voor soep met broodjes. Dit werd op de terugweg telefonisch geregeld. Daarna gingen de gasten met de gastgezinnen naar de logeeradressen.



Dag 2: zondag 25 maart

De tweetalige morgendienst, Nederlands en Engels, in De Hege Stins was een betrokken en indrukwekkende dienst. Afwisselend werd gezongen door de gemeente en de gasten en zo ook de Bijbellezingen en gebeden. De preek van pastor Andre Iszlai in het Engels was



prima te verstaan en te begrijpen en wat heel bijzonder was dat hij ons bij herhaling aansprak op: **“en wat is uw/jullie keuze in het leven?”** Refererend aan de worsteling van Jezus voordat hij gekruisigd werd. De binnenkomst van de grote groep kinderen met de versierde kruizen was eveneens bijzonder. Na de dienst gingen de kinderen met de ouders en de gasten in 2 groepen naar Talant en Petterhústerstate om daar de bewoners een cadeautje te geven. Dit bezoek werd een hele vrolijke ontmoeting voor iedereen.

De middagmaaltijd bestond uit het uitgestelde stampotbuffet en als afsluiting was er een heerlijk toetje. Om 14.00 uur was het tijd om naar Leeuwarden te vertrekken voor een praamvaart door de binnengrachten. Gelukkig was het droog weer en de tocht van een uur werd zeer gewaardeerd. Wat voor ons vrij normaal is was voor de gasten heel bijzonder: geveltjes, de Oldehove en de pijpen werden aan de lopende band gefotografeerd. Na de vaartocht hebben we een korte wandeling door de binnenstad gemaakt en hebben de jongeren daarna een cafeetje bezocht. Na het avondeten bij de gastgezinnen was het alweer tijd voor de ontmoetingsavond. Pastor Andre liet met een aantal beelden zien wat voor zijn gemeente de afgelopen tijd een belangrijke gebeurtenis is geweest: de nieuwbouw aan het bestaande kerkje. Een grote inspanning voor hem persoonlijk, want hij regelde vrijwel alles: ontwerp, geld, aannemers, vergunningen

etc. Werkelijk een enorm verschil met onze situatie in Stiens. Wat in wezen nog veel mooier is, is dat de gemeente al een paar jaar een gestadige groei vertoont. De sterk vergrijsde gemeente met weinig leden krijgt er weer nieuwe jonge leden bij, zij het mondjesmaat, en zo heeft de gemeente weer toekomst. Dat geeft moed en energie. Ook deze ontmoeting is inspirerend en laat zien wat mogelijk is wanneer leden zich gezamenlijk inzetten voor een levende kerkgemeenschap. Na de toespraak werden verschillende vragen gesteld door de aanwezigen. Ook de politieke situatie in Hongarije werd niet ontzien en Andre ontweek die niet en vertelde dat die voor velen problematisch is geworden. Historisch gezien heeft Hongarije nooit mondiale banden gehad zoals West-Europa (denk aan de koloniën), maar wel overheersing door Ottomanen (Turkije), de Sovjet Unie en Aziatische volkeren. Dit maakt dat ze na de val van het communisme eindelijk zelf de touwtjes in handen willen houden. Aansluitend werden in de ontmoetingshal van De Hege Stins de nodige contacten gelegd waarbij een Hongaarse tolk uit Leeuwarden, die al 25 jaar in Nederland woont, mooi van pas kwam.



Dag 3: maandag 26 maart

Om 9.00 uur zaten we alweer in de busjes naar Franeker waar we in de Martinikerk opgewacht werden door de gids en de tolk. Voor het koor in deze prachtige kerk werd in het kort de geschiedenis van deze kerk verteld en de betekenis voor de ongeveer 1200 Hongaarse studenten die hier in Franeker van ca. 1650-1800 hebben gestudeerd. De drie grafzerken in de vloer herinneren er aan dat zij niet allemaal naar Hongarije zijn teruggekeerd. Bij één zerk hebben de Hongaren een krans gelegd die door een gemeentelid was gemaakt. Na deze kranslegging is het Hongaarse volkslied en psalm 25 gezongen met orgelbegeleiding van de heer Anne Osinga uit Menaam, de vader

Bezoek gasten uit Debrecen

van onze Deze herdenking was indrukwekkend en voor sommigen vrij emotioneel en een hoogtepunt van het bezoek. Na het koffiedrinken in de kerk hebben we nog een bezoek gebracht aan het voormalige stadhuis en een kleine stadswandeling gemaakt langs het voormalige academiegebouw in de Voorstraat met een koperen plaquette met inscriptie in de Hongaarse, Nederlandse en Friese taal. De Bogt van Guné (kroeg



van de studenten) en de Hortus werden ook nog bezocht. Na de lunch reden we via Harlingen naar het dijkgemeal Roptazijl waar uitgelegd werd hoe de vismigratie zee-binnenwater tot stand komt. Hierbij werd als demonstratie een viskorf opgetakeld waarin ca. 13.000 stuks

jonge visjes uit de Waddenzee zaten, het resultaat van 1 week hevelen. In het museum van Hegebeintum hebben we uitleg gekregen van de terpenbouw en in het monumentale kerkje zijn de unieke rouwborden bewonderd. Hier mocht gast András Felhösi zelfs het Van Dam orgel bespelen. 's Avonds hebben we in de St. Vituskerk met veel gemeenteleden de vesperdienst bijgewoond. Een bijzonder aspect was het gezamenlijke Avondmaal met 2 kringen van gemeenteleden in het koor van de kerk. Het brood en de wijn werd aan elkaar doorgegeven; een bijzonder teken van de onderlinge verbondenheid in Jezus Christus. De dag werd besloten in de woonkamer van Dethmer en Joske en iedereen heeft in het kort verteld hoe hij/zij dit bezoek heeft ervaren. Steekwoorden zijn: de kerkdienst van Palmpasen, het bezoek aan Talant/Petterhústerstate, de kranslegging, de Vesper, de vriendschap en niet te vergeten de blijheid van de mensen en hoe netjes alles is.



Dag 4: dinsdag 27 maart

Na het koffiedrinken in De Hege Stins hebben we de gasten naar Eindhoven gebracht waar om 16.00 uur het vliegtuig opsteeg naar Debrecen. Rond 14.00 uur begonnen de chauffeurs de terugreis naar St Nicolaasga (inleveren busjes) en verder door naar Stiens. Afstanden zijn betrekkelijk zo bleek ook nu weer: de gasten waren eerder thuis dan de chauffeurs in Stiens. Moe maar dik tevreden kunnen we terugzien op een geslaagde ontmoeting.

*Met een hartelijke groet,
namens de werkgroep Hongarije,
Thom Boorsma*



Appen en ruimte vinden?

Je durft het amper meer te zeggen, in een tijd dat technologiegiganten in een kwaad daglicht staan, maar ik ben een Apple-fan. Ik werk graag met de Ipad en Iphone. Thuis heb ik nog een PC staan, maar verder is alles Apple. Ik kan het nog steeds een wonder vinden dat je na een eenvoudige zoekopdracht de dienst van volgende week of de preek van drie weken geleden kunt doormailen aan iemand. Of appen, of naar zijn wifi-printer kunt sturen. We zijn in deze tijd nogal "connected". Iedereen is aan iedereen verbonden (en helaas kijken ook allerlei mensen met je mee).

Door alle technologie kan ik op de hoogte blijven van wat Desirée meemaakt op de Zr. Ms. Holland, onderweg in het Caribisch gebied. Vaak kan ze wel appen en aan wal kunnen we soms even beeldbellen. Zolang je een beetje rekening houdt met het tijdsverschil gaat het lang goed. Niemand zit op een "goedemorgen schat!" te wachten om 2.00 uur in de nacht.

Het heeft ook nadelen. Een collega-predikant schreef: "Er wordt te veel gevraagd. Wij zijn niet gemaakt voor 80 mailtjes op een dag". Als je eind jaren '90 had gezegd dat wij nu allemaal mailend, bellend en append in de trein zouden zitten, ieder met zijn eigen oortje, dan hadden we je voor gek verklaard. Maar het is wel gebeurd en het is nog geen generatie geleden. De ontwikkelingen zijn zo snel gegaan dat we niet de tijd hebben gehad er een gezonde relatie mee te

ontwikkelen. Door alles wat mogelijk is zo dicht op je lijf te dragen, is het er ook altijd. Het is niet zo raar om een beetje afstand te hebben tot je werk en even een moment niksen is heel gezond. In die zin is de smartphone een fopspeen voor volwassenen geworden. Terugkomend op de opmerking van mijn collega-predikant: aan alle kanten bereiken ons signalen dat we het niet trekken, dat het niet gezond is. We worden er prikkelbaar van, we krijgen er slechte ogen van en we worden er een stuk asociaal van. Een praatje maken met een wildvreemde is er niet meer bij en omdat mail, telefoon, app en message door elkaar lopen, ontgaat je ook van alles.

Laatst moest mijn telefoon terug naar de leverancier omdat er iets stuk was. Daardoor heb ik een hele poos gewerkt met een leentoeleestel met beperkte functionaliteit. Ook ben ik een heel weekend niet mobiel bereikbaar geweest. Daar had ik zelf nog het meeste last van. "Er zal toch niks zijn?" "Er is toch niemand nu naar me op zoek?" "Toch maar even mijn collega informeren, je weet maar nooit".

Op een loos moment greep iedereen naar zijn mobiel. Ik ook. Maar ik tastte mis, de mobiel was immers stuk. Dat vond ik een heel confronterend moment, want wat wilde ik er anders mee doen, dan een moment van leegte te doorbreken?

In Psalm 139 staat: 'Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. (...) al ging ik

wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden.' Die tekst gaat over ons. Alleen is de 'u' in onze wereld niet meer God, maar onze smartphone. Die volgt ons waar we ook gaan en vindt ons zelfs als we niet gevonden willen worden. Het is maar een kleine stap van een apparaat dat alles kan naar een God die alles kan.

Juist nu is geloof belangrijk. Juist nu is kerk belangrijk, als een plek waar je je telefoon uitzet. Even op adem komen, even je verwonderen of een van de weinige momenten dat je met zijn tweeën kunt zitten, terwijl de kinderen plezierig spelen en leren bij de oppas en kindernevendienst. Want ik geloof niet dat iemand, wat ik hierboven beschreef, dit echt wil, maar toch gebeurt het.

We hoeven geen generatie terug, want wat is het fijn dat je broer uit Zwitserland de doopdienst van je zoon kan meekijken. Wat is het geweldig dat je de DVD van de begrafenis van een familielid rustig terug kunt kijken. Wat is het super dat je via Skype met de gemeente in Debreceen een geloofsgesprek kunt houden en samen kunt bidden.

Maar: God is God en geen ander en daar hebben wij echt de ruimte van geloof en kerk voor nodig. Uit onszelf vinden wij die ruimte niet.

Ds. Jaap C. Overeem



Uitnodiging DAGJE UIT VOOR JONG EN OUD

Wie gaat op zaterdag 9 juni met Vorming & Toerusting mee naar Schiermonnikoog?

Ook dit jaar organiseert de commissie Vorming & Toerusting weer een Intergeneratie Dag.

Doel van deze dag is dat alle generaties van onze kerk elkaar ontmoeten in een andere en ontspannen omgeving. Vorig jaar hebben we de Heilig Landstichting in Nijmegen bezocht en dat was een groot succes! Dit jaar zoeken we het dichterbij; SCHIERMONNIKOOG.

Deze dag is bedoeld voor alle generaties. Dus iedereen, jong en oud, wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

We gaan met elkaar met eigen auto's naar Lauwersoog. Daarom:

8.00 uur: Verzamelen bij De Hege Stins

8.10 uur: Vertrek naar Lauwersoog

9.00 uur: Parkeren en naar de boot

9.30 uur: Afvaart naar Schiermonnikoog.

Op Schiermonnikoog aangekomen

wachten daar onze fietsen. We gaan in groepen op speurtocht. Met voldoende gelegenheid om het eiland en elkaar goed te leren kennen.

We lunchen gezamenlijk. Net als vorig jaar neemt iedereen iets voor de lunch (eten en drinken) mee. We genieten van elkaars culinaire creativiteit door het meegebrachte met elkaar te delen. Het is handig om een rugzak mee te nemen. Wij zorgen voor een aantal fietstassen, bekertjes en verantwoord wegwerpbestek. 's Middags vervolgen we de speurtocht. En hebben we, voordat we de boot terugpakken, wellicht nog tijd voor een afzakkertje in het dorp. En anders kan dat op de boot.

We vragen een kleine bijdrage: € 13.- per volwassene en € 7.- per kind, te voldoen op de dag zelf. Daarmee wordt, samen met de bijdrage van de kerk, de overtocht en de fietshuur betaald. Auto- en parkeerkosten zijn voor eigen rekening. Geef het even aan als de financiën een probleem zijn, want dat mag geen reden

zijn om niet mee te kunnen. Dan regelen we wat.

Opgeven kan bij Wout de Vries. We moeten 1 week vooraf het aantal mensen weten i.v.m. reservering van de boot en de fietsen, dus **uiterlijk 1 juni opgeven**.

Geef bij de aanmelding aan:

- Of je met de auto komt en zo ja hoeveel zitplaatsen er over zijn;
- Of je wilt meerijden;
- Of er andere zaken nodig zijn (bv elektrische fiets, kinderzitjes).

Tot slot:

Voor hen die niet kunnen fietsen zorgen we voor een alternatief programma.

Zorg voor passende kleding en schoeisel (houd daarbij ook de weerberichten in de gaten)!

*Namens Vorming & Toerusting,
Wout de Vries
devrieswout@gmail.com ; 06 4693 5778*

Veel klacht en zegen

Onderstaand artikel is ingezonden door Janny de Witte.

Het was onlangs geplaatst in het Friesch Dagblad

Column Rob Favier

Ik ben het helemaal zat en ik doe er niet meer aan mee. Dat eeuwige geklaag in Nederland.

De meeste Nederlanders zeggen dat ze best gelukkig zijn, maar als je dan ziet waar ze allemaal over klagen, krijg je toch een merkwaardig beeld van geluk. En omdat ik bij de kerk hoor, wil ik er absoluut mee stoppen.

Nu valt dat best wel tegen, want in de kerk blijkt het niet zo veel anders te zijn dan in de wereld.

Ook daar weten we aan de klaagliederen van de profeet Jeremia een geheel eigen draai te geven. En het gaat vaak over de meest verzochte onzin. Zo maakte ik onlangs nog mee, bij een dienst waarin ik moest zingen en spreken, dat iemand bij de soundcheck naar me toe kwam om te

vertellen dat het allemaal te hard was. Dat was echt visionair, want het geluid stond nog uit.

Hoe druk kunnen wij ons maken over de kleinste details, terwijl de wereld in brand staat? En als we niets te klagen hebben, dan klagen we dáár weer over. Dat pik ik dus niet meer en ik ben nu op zoek naar medestanders die samen met mij tot actie willen overgaan.

Die actie geven we vorm door een **antiklaaglobby** op te richten. Klagen is namelijk slecht voor de gezondheid. Het kan hart- en bloedvaten aantasten. Je wordt er somber van en je komt te weinig in beweging omdat je je focust op datgene wat beklagenswaardig is. En als lobby gaan we ervoor zorgen dat er in alle kerkgebouwen bordjes komen te hangen met: 'Dit is een klaagvrije ruimte'. Voor diegenen bij wie de klaagverslaving dermate groot is dat zij ontweningsverschijnselen krijgen als ze anderhalf uur niet mogen klagen, is er natuurlijk de mogelijkheid even naar buiten te lopen en zich te laten gaan, zodat anderen geen meeklagers hoeven te

worden.

In alle kerkgebouwen moeten bordjes komen met 'Dit is een klaagvrije ruimte'

We kunnen dat zelfs theologisch verantwoord doen door een van de buitenmuren aan te wijzen als klaagmuur. Maar in de klaagvrije zone is alles positief. Daar glimlacht men naar elkaar en zegt: „Och, het is allemaal niet zo erg dat...”

Dan kan de wereld eens goed leren hoe het wél moet in het leven. En wie de regels overtreedt, klagen we aan bij de nieuw op te richten commissie '**Veel klacht en zegen**'.

Ik geef toe, bovenstaande klinkt allemaal wat geforceerd en omdat wij dat nooit zijn in de kerk, zullen hier wel klachten over komen.

Rob Favier is theoloog, cabaretier en entertainer.

Diaconaltjes

Verjaardagen bewoners Talant

- 2 mei: Nico Hansler, Hegebuorren 9, 9051 AD Stiens
- 6 mei: Jelle Klaas Groeneveld, Ieleanne 20, 9051 LP Stiens
- 9 mei: Jolanda la Fonteyne, Roptastins 4, 9051 GR Stiens
- 20 mei: Klaske Hofman, Ieleanne 5, 9051 LP Stiens
- 24 mei: Dicky Henk v.d. Heide, Petterhústerdyk 6B, 9051 CX Stiens
- 5 juni: Ymie Palma, Ieleanne 15, 9051 LP Stiens
- Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Verslag van de diaconievergadering gehouden op dinsdag 20 maart.

Opening.

De voorzitter Jan Keuning heet een ieder hartelijk welkom. Hij leest uit Goed beginnen 'Elke dag is het feest voor onze bevrijder', gevolgd door een lofprijzing.

Vaststellen agenda.

Aan de agenda wordt niets toegevoegd.

Presentielijst.

Afwezig met kennisgeving 3 diakenen.

Verslag vergadering 20 februari.

Tekstueel akkoord met dank aan de opsteller. Naar aanleiding van punt 15. Eén keer per 3 of 4 weken zetten we op de nieuwsbrief dat wij een nieuwe penningmeester zoeken.

Ingekomen stukken.

Punt 3. PDKN Project Rudolphstichting. Hier hebben wij € 10.000.-- aan uitgeleend tegen 1,25% jaarlijkse rente.

Nagekomen: Een brief betreffende een extra vergadering op 23 april 2018 van Interzorg Ferwert. Deze gaat naar Klaas Tigchelaar.

Actielijst.

Niets te melden.

Mededelingen.

De lege graven die in het bezit zijn van de diaconie worden teruggegeven aan het college van kerkrentmeesters. Graven voor bepaalde tijd en van eeuwigdurende tijd worden nader uitgezocht. 1 april spaardoosjes inleveren. Alice Drahn zorgt voor manden.

Bespreken.

• Evaluatie helpen in 't Lichtpunt 4 maart

Het was een leuke en gezellige middag. Hoe lang dit concept op deze wijze blijft bestaan is afwachten want het bezoekersaantal loopt terug.

• Druivensapbekers.

Loopt nog.

• 40-dagentijd.

- evaluatie paasgroetenactie van 4 maart. Alle kaarten zijn uitgereikt.
- evaluatie voedselbankactie van 11 maart. De gaven vielen iets tegen maar de voedselbank was blij met de opbrengst. We moeten meer publiciteit aan de actie geven door o.a. de zondag van te voren de actie te vermelden op de beamer.

• Kerstkaart 2018.

We zijn akkoord met de foto en de tekst.

• Kerstpakketten 2018.

We plaatsen een advertentie voor de doelgroep in de Stienster en in de Twaklank zoals voorheen met de mei actie.

Binnenlandsdiaconaat/Team zorgzame kerk en uit het moderamen

Niets te melden.

Jongere diaconaat.

Jan Keuning en Henk van der Wal hebben een gesprek gehad met de jeugdraad over het jongere diaconaat. Henk bepaalt zelf naar welke activiteiten hij gaat van de doelgroep.

Zending en werelddiaconaat.

Een mooie Sing-in, afgelopen zondag.

Coördinatieteam.

Evaluatie gehad van de kerstmiddag.

Penningmeester.

- Jaarrekening diaconie 2017. Er is morgen controle van de jaarrekening De vergadering is akkoord met de jaarrekening van 2017.
- PDKN project Rudolphstichting. Besproken bij punt 5 van de agenda. De vergadering gaat akkoord met het beschikbaar stellen van € 10.000.-- voor dit project (maximale duur 20 jaar) tegen uitkering van jaarlijkse rente en aflossing. Het betreft uitbreiding met drie gezinshuizen in jeugdorp De Glind.

Sluiting.

Aukje Westra leest een gedicht voor van Gre Brokerhof-van der Waa met als titel: 'Hoe moeten we gaan?' Jan Keuning bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst ons wel thuis.

Aukje Westra, secretaris.

Nieuwe privacyrichtlijnen

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving zoals die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet zijn voor het registreren van persoonlijke gegevens regels vastgesteld. Alle organisaties moeten hieraan voldoen. Ook kerkgenootschappen vallen onder deze wetgeving. De gegevens rondom geloofsovertuiging worden aangemerkt als

'bijzondere persoonsgegevens'. De verwerking van deze bijzondere gegevens is toegestaan aan die organisaties die deze gegevens verwerken in het kader van gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen. Kerken vallen onder deze uitzondering mits zij deze verwerking passend waarborgen.

Om dit op een zorgvuldige wijze te kunnen blijven doen, moet aan een aantal spelregels worden voldaan. Het is daarom nodig dat kerken ter bescherming van de privacy van hun leden een beleid voeren

dat is gericht op het bewust en zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens.

Deze wet heeft een grote impact op het functioneren van de kerk. Juist omdat veel werkzaamheden door vrijwilligers worden uitgevoerd is het zaak om de nut en noodzaak van de nieuwe richtlijnen duidelijk te communiceren en waarborgen in te bouwen. In de komende maand zal de kerkenraad het privacy beleidsplan vaststellen. In dit plan wordt onder meer opgenomen wat uw rechten als gemeentelid zijn (inzage, correctie,

Kerkelijke stand

verwijdering van uw gegevens, mogelijkheid tot klachtenprocedure). Hierover hoort u binnenkort meer.

Duidelijk is wel dat iedereen direct of indirect met deze nieuwe wet te maken krijgt. Het Moderamen heeft een 1e risicoanalyse uit laten voeren. In de komende weken zult u stapsgewijs worden geïnformeerd over de veranderingen die de kerk naar aanleiding van deze wet door gaat voeren. Soms zijn het kleine veranderingen (bijv: geen Twaklank meer op de leesplank in De Hege Stins). Soms heeft de verandering grotere impact (aanpassen van de website waarbij persoonlijke gegevens worden

verwijderd). Om dit alles in goede banen te leiden zijn we op zoek naar iemand die onze gemeente wil helpen om deze privacyregels binnen onze gemeente te introduceren. Deze privacy-medewerker ondersteunt vrijwilligers op het gebied van naleving van de AVG, controleert naleving van de privacyrichtlijnen en zorgt voor registratie van een eventueel datalek. Heeft u belangstelling voor deze functie? Dan komen wij graag in contact met u. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met één van de moderamenleden.

Het scribaat

Verjaardagen mei en eerste week juni 2018

7 mei	mw. G. Kloostra-Wijkstra, Graldastins 55, 9051 GL
13 mei	dhr. K. van der Zee, Platohof 59, 9051 KR
18 mei	dhr. S. Fennema, Pim Mulierwei 8, 9051 KA
19 mei	dhr. B.J. Wiggers, Swanneblomstrjitte 11, 9051 EW
20 mei	mw. F.G. Jansen-Okma, Nije Poarte 7, 9051 MA
21 mei	mw. T. Tiesnitsch-Geertsma, Hayema State Kamer 15, Moundyk 14a, 9051 AH
23 mei	dhr. W. Duursma, Venusskulp 40, 9051 MG
26 mei	dhr. J.H. Kloostra, Skilhiem. Nije Poarte 33, K6A, 9051 MB
27 mei	mw. G. Veenstra-Goudswaard, Roptastins 16, 9051 GR
31 mei	dhr. P. de Roos, Stienpaad 10, 9051 AB
4 juni	mw. B.Th. van der Meer-Tiesnitsch, St. Vitusplein 21, 9051 BT
5 juni	mw. T. Hoekstra-Alkema, Graldastins 23, 9051 GJ
6 juni	mw. R. Nauta-Span, De Ekers 16, 9051 MZ
7 juni	mw. R. D. T. Niemantsverdriet-Bruins, Burmaniawei 32, 9051 BP
7 juni	dhr. J. Bervoets, Smelbrêge 1C, 9051 BH
9 juni	mw. B. Deinum-Ruyter, Rosettehof 6, 9051 LS

KERKELIJKE PROGRAMMA'S RADIO MIDDELSÉ

Kerkdiensten op de zondagmorgen

6 mei	9.30 uur	St. Vitus, Stiens ds. A. Wiebenga, Sneek
10 mei	9.30 uur	Martinus, Ferwert ds. E. van der Veer
Hemelvaart		
13 mei	9.30 uur	Tsjerke oan 'e Ie, Burdaard ds. P. Dijkstra, Grou
20 mei	9.30 uur	De Hoeksteen, Hallum mw. ds. J.G. van den Boogaard-Bongers
Pinksteren		
27 mei	9.30 uur	De Hege Stins, Stiens ds. J.C. Overeem
3 juni	9.30 uur	Martinus, Ferwert drs. T.R.A. Simonides, Frysk

Donderdag 17.00 - 18.00 uur

Verzoekplaten geestelijke muziek
Aanvragen liederen:
tel.2571600/2571705

Donderdag 18.00 - 19.00 uur

Tsjerke yn Beweging, informatie op kerkelijk gebied

Zondag 11.00 - 12.00 uur

Herhaling Tsjerke yn Beweging
Ether 105,3 MHz; Kabel 96,1 MHz

Attestaties en verhuizingen, geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten graag doorgeven aan het Kerkelijk Bureau: Albert Brouwer, Linebeamleane 6, 9051 SV, tel.: 2572000
e-mailadres: kerkelijkbureau@pgstiens.nl

Nieuw ingekomenen van:

Bitgummole: fam. P. Tigchelaar,
Lege Hearewei 33A
Hallum: fam. W. Hiemstra,
Wythústerwei 20

Verhuisd:

Mevr. A. Veninga van Leeuwarden naar
Haadstrjitte 18, Feanwalden
(voorkeurslid)
Fam. J. Nauta van De Ekers 16 naar
Stienpaad 11

Vertrokken naar:

Leeuwarden: Keimpe Alwin Wierstra,
Gysbert Japicxstrjitte 33
Leeuwarden: dhr. R.E. den Dunnen,
Tulipastrjitte 48
Leeuwarden: mevr. T. Snoek-Hoekstra,
Wylgebeampaad 12
Leeuwarden: Niels Ruben Willemsen,
Anne Rauwerdastrjitte 14

Overleden:

9 maart 2018: mevr. S. Visser-Bottema,
Ljipstrjitte 6, 96 jaar
31 maart 2018:
mevr. G.J. Liefink-Wieling,
Boarskulp 8, 66 jaar
11 april 2018: dhr. A. Loonstra,
Vrouwbuurstermolen 14,
Vrouwenparochie, 74 jaar





Petrus en de andere leerlingen hielden op het pinksterfeest in Jeruzalem een dappere preek.

Teken het plaatje van Petrus na.

Lees Handelingen 2:41, dan weet je hoeveel mensen tot geloof kwamen na de preek van Petrus.

Letterblok
Jezus heeft ons een helper gegeven. Je mag altijd bidden en vragen of Hij je wil helpen.

Streep elke ABC en XYZ door en lees van boven naar beneden.



Lees Handelingen 4, vers 29 tot 31.

Petrus en Johannes hadden gevangen gezeten omdat de Joodse leiders niet wilden dat ze anderen over Jezus vertelden. Maar Johannes en Petrus zochten meteen de andere christenen op om samen te gaan bidden. Ze vroegen God om kracht en om bescherming. Want ze wilden niets liever dan de mensen over Jezus vertellen. Ze wilden graag de dingen doen die Jezus ook had gedaan.