

# TWAKLANK

april 2018

TROCH FRJEMD GEWELD  
FAN HUS EN HIEM FORDREAUN  
BINN HJA YN DUTSLAN BLEAUN  
1940 — 1945

TAMME ZYLSTRA BERNE 18-9 23  
ARJEN HESLINGA — 18-1-24  
FOLKERT TOLLSMA — 24-11-25



Kristus toande yn syn lijen  
ús in byld fan ús bestean.  
Lit ús dêrom mei Him gear  
op de wei nei ús befrijing.

Hy oan wa't gjin sûnden klibben,  
Hy spriek nea in ûnwier wurd,  
mar syn tsjûgenis betsjut  
foar ús de azem fan it libben.

Dy't wannear't se wreed Him sloegen  
nea de mûle iependie,  
alles swijend ûndergie.  
Hy hat alle leed ferdroegen.

Dy't de sûnden allegearre  
yn syn lichem oan it hout  
hechte hat ta jim behâld,  
dat jim net yn sûnden stjerre,

Troch syn straf binn' jim genêzen  
En jim libje troch syn dea,  
jim begean gjin ûnrjocht mear,  
taal en teken fan Gods wêzen.

As eartiids ferdoarme skiep en  
no de hoeder dy't jim liedt,  
tagedien yn wurd en died.  
Jim beskermers sil net sliepe.

Ja, de Hear sil jim bewarje,  
Hy de hoeder, Hy it laam,  
dy't foar jim op ierde kaam,  
woe foar jim te'n himel farre.

Tekst: Willem Barnard  
Oersetting: Jacobus Knol

## Spotjes

Op de voorpagina hebben we deze keer een foto geplaatst van het oorlogsmonument, dit monument staat op het plein van het gemeentehuis. De herdenkingsdienst wordt, zoals gebruikelijk, gehouden op 4 mei (zie pag. 8).

Verder in deze Twaklank de items die u van ons gewend bent zoals de meditatie, de column en gedachten bij gedichten.

Opvallend is dat er deze maand zoveel mensen van onze kerkelijke gemeente overleden zijn. Wij gedenken hen In Memoriam.

Verder uitnodigingen voor diverse activiteiten zoals het financieel beraad, het groothuisbezoek in het Skilhiem, de verjaardagsviering voor 75-plussers, de kerkelijke menukaart, de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, een uitje naar Schiermonnikoog, enz.

En last but not least kunt u ook nog uw energie kwijt in het vervullen van 2 vacatures op het gebied van de financiën van de kerk. Meld u aan. Ook dit werk moet doorgaan. Samen de schouders eronder dan staan we sterk.

*Namens de redactie, Ietje Kroondijk-de Boer*

## COLOFON

2018 - jaargang 23

Redactie  
I. Kroondijk-de Boer tel. 2572408  
H.Tj. Sikkes tel. 2572069  
S. Jansma-Dijkstra (secr.) tel. 2573456

Verspreiding Twaklank  
M. Elzinga tel. 2574837  
A. Rijpstra tel. 2573142

Abonnementen  
Mevr. H. Zijlstra-Nicolay tel. 2574615  
Pyter Jurjensstrjitte 26,  
9051 BS Stiens  
e-mail: h.zylstra@chello.nl

Vaste medewerkers  
ds. J.C. Overeem tel. 2895763  
jcovereem@gemeentewerken.net  
mevr. T. de Vries tel. 06 537 055 59  
tinedevries.atwork@gmail.com

ds. J. Bakker tel. 8446326  
jbakkerreitsma@chello.nl

Coördinatieteam pastoraat  
Sita Veninga-van der Lep tel. 2573506  
Peter Roerdink tel. 2571797  
Janny de Witte-de Groot tel. 2572016  
e-mail: coördinatieteam@pgstiens.nl

Twaklank verschijnt 11 keer per jaar  
Ontwerp & drukwerk: Dekker Creatieve  
Media & Druk  
Oplage: 800

Anonieme kopij wordt geweigerd.  
Ingezonden kopij is voor verantwoording  
van de inzenders. De redactie behoudt  
zich het recht voor kopij te weigeren, dan  
wel aan te passen.

**Uiterlijk de 14e van de maand dient alle kopij  
binnen te zijn bij het secretariaat, voorzien  
van adres en telefoonnummer.  
De kopij graag als Word-bestand aanleveren.  
Bijbehorende foto's of plaatjes, meesturen  
als JPG/JPEG van minimaal 1 MB.**

E-mail: twaklank@pgstiens.nl

De volgende nummers verschijnen op  
3 mei en 7 juni

# Meditatie

## Door een mens

*'Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook opstanding uit de dood er gekomen door een mens'*  
(I Korinthiërs 15:21)

Ieder jaar als we Paasfeest vieren worden we eraan herinnerd hoe groot dit wonder is. Het blijft voor mensen iets onbegrijpelijks: opstaan uit de dood. Dat gaat ons denken ver te boven. Daar kunnen wij met ons verstand niet bij. Dat is het werk van God. Daar zingen we van met Pasen in de Paasliederen. 'De rechterhand van de Heer is hoogverheven, de rechterhand van de Heer doet machtige daden.' Maar hoe kan Paulus nu schrijven dat de opstanding van de doden er is door een mens? Gaat dat niet veel te ver?

Paulus wil ons duidelijk maken dat de opstanding niet buiten ons leven van nu omgaat. Het is zo gevaarlijk om te zeggen: Jezus Christus is een keer opgestaan en wij zullen ook eens uit de dood verrijzen,

maar dan blijft dat buiten ons bestaan van hier en nu. Dan is het een soort van reserveband die we achter in de auto hebben liggen voor het geval dat we die eens nodig mochten hebben. Nee, het komt veel dichterbij ons. Onze Here Jezus Christus is mens geworden, Hij is ons doods bestaan binnen gegaan. Deze harde en wrede wereld van haat, lijden en pijn, van misdaad en verraad: Hij heeft de uiterste gevolgen daarvan gedragen. Hij heeft ondergaan waar ons verkeerd kiezen iedere dag op uitloopt: de dood. Want buiten God en buiten Zijn liefde leven, dat is geen leven, dat is de dood. Maar Hij is ook mens geworden om menselijk waar te maken, wat een leven in vrede met de Vader mag zijn: leven uit Zijn hand en leven aan Zijn hand. En zo is Hem de overwinning gegeven. Niet alleen omdat Hij de Zoon van God is, maar ook omdat Hij mens wilde zijn, zoals God dat bedoeld heeft.

Daarom mag Zijn opstanding ook voor ons een grote troost en bemoediging zijn.

Nu komt het er op aan, maar nu is het ook de moeite waard mens te zijn met Hem en door Hem. Nu schijnt over iedere dag van ons leven het licht van Zijn beloften. Daarom heeft het zin en doel, trouw te zijn in het kleine. Nu hebben dood en verdriet niet meer het laatste woord, want Hij heeft overwonnen en daarom is ons de overwinning gegeven, zo lezen wij in ditzelfde hoofdstuk: 'Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft' (I Korinthiërs 15:57).

*'Want wie voor ons gestreden heeft alleen man tegen man, als God en mens geleden heeft wat niemand lijden kan. die leidt ons door de doodsjordaan en houdt ons bij de hand, die heeft voor ons de weg gebaad naar het beloofde land.'*  
(Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 870: 6 en 7)

Ds. Johannes Bakker



# Gedachten bij gedichten

Jan Willem Schulte Nordholt, geboren in 1920 in Zwolle, is vooral bekend om zijn publicaties over de Verenigde Staten. Hij is hoogleraar geschiedenis en cultuur van Noord-Amerika. Maar daarnaast is hij dichter. Hij overlijdt in 1995.

In 1942 wordt hij gearresteerd, waarna hij gevangen zit in Nederland en in Duitsland. In 1943 verschijnt zijn eerste poëziebundel *clandestien*. Na de Tweede Wereldoorlog studeert hij geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam, waar hij in 1951 promoveert. Zijn loopbaan begint hij als leraar, later wordt hij lector aan de universiteit van Leiden en uiteindelijk wordt hij in 1963 tot hoogleraar benoemd. In 1983 gaat hij om gezondheidsredenen met vervroegd pensioen.

Naast bundels poëzie heeft hij veel vertaald, met name uit het Engels. Maar uit het Frans vertaalde hij het kerklied *A toi la gloire*, het bij ons bekende *U zij de glorie*. Hij vertaalde een flink aantal liederen, die opgenomen zijn in het Liedboek voor de Kerken. Onder zijn gedichten, zijn taalbeheersing, onder heel zijn werk als dichter en als historicus, ligt als basis wat met een typisch Nederlands-protestantse term ‘bevindelijke vroomheid’ genoemd wordt. Daaronder moet worden verstaan een vroomheid die moet voortkomen uit de persoonlijke godsdienstige ervaring, de ervaring van het goddelijke.

Het gedicht dat ik uitkoos voor deze bijdrage, is geschreven door Wim Schulte Nordholt en het heet *Thomas*, de man van ‘Eerst zien en dan geloven.’ Het is een prachtig voorbeeld van de persoonlijke godsdienstige ervaring.



Jan Willem Schulte Nordholt

## Thomas

Als God bestond dan viel hij met ons samen  
hier op de aarde waar wij mensen zijn,  
was hij het brood van ons, was hij de wijn  
was hij de stem waarvoor wij ons zouden scha-  
men.

Was hij de groene ziel bij ons van binnen,  
de vleugel die ons hart had aangeraakt,  
het licht waarin ons leven was ontwaakt,  
verheven God

Hij is een glans die langs de sterren gaat,  
een adem in het ontoegankelijk licht.  
Hij is zo heilig dat hij niet bestaat.

Als ik hem niet aanraak met deze hand,  
hem kus met deze mond, met dit gezicht  
hem in mij opneem, en hij mij verbrandt.

*J. W. Schulte Nordholt*

Thomas twijfelt over het bestaan van God. Daarin is Thomas een man van alle tijden, ook van onze tijd. Maar hij is er wel van overtuigd, dat als God bestaat, *dan viel hij met ons samen / hier op de aarde waar wij mensen zijn*. Dan is hij niet hoog verheven, maar onder ons in de alledaagse dingen: *het brood van ons, was hij de wijn*. Dan is hij ook bij ons in brood en wijn, dan is hij in Christus tot ons gekomen.

Als God bestaat, dan *was hij de groene ziel bij ons van binnen*, dat wil zeggen, dan moeten we hem kunnen ervaren. Dan heeft hij met ons gevoel te maken, met onze emoties, onze begeerten, onze pijn. Als, ja. Maar strofe drie zegt dat het zo niet is. *Hij is een glans die langs de sterren gaat*, ver weg, *ontoegankelijk licht*. De dichter komt tot de conclusie: *Hij is zo heilig dat hij niet bestaat*. Hij bestaat niet, zoals wij mensen bestaan, hij valt niet met ons samen. Dat is het dilemma: theologisch menen we van alles over God te kunnen zeggen. Boeken vol. Maar dat is voor Thomas geen bewijs van Gods bestaan. Thomas moet God persoonlijk ervaren, hij moet er een gevoel bij hebben, hij moet er iets

bij beleven,

‘Maar toch!’ zou je aan het begin van de laatste strofe kunnen zeggen. Je kunt van alles over God zeggen, maar toch...Hij bestaat niet, als...ik hem niet *aanraak* in mijn medemens, als hij niets te maken heeft met de *kus* die ik mijn geliefde geef, *en hij mij verbrandt*. De Thomas uit de Bijbel mocht Christus zien en daarna geloven.

De Thomas in dit gedicht is ervan overtuigd, dat de verheven God is neergedaald in Christus, in brood en in wijn. God is mens onder de mensen geworden. Mensen hebben alles met God te maken, maar omgekeerd is dat ook zo. Ze bestaan niet zonder elkaar, kunnen niet zonder elkaar.

God bestaat volgens Thomas niet, *als hij mij niet verbrandt*, als hij mij niet in vuur en vlam zet, als hij mij niet warm laat lopen voor de mensen om ons heen.

Wat is Thomas herkenbaar.

*Willem Huisman*

# Column

## Myn beppe Gerbrig.

As jo yn Fryslân ien moetsje is it al gau: “Wer komme jo wei en fan wa binne jo ien.” Der hat myn beppe, fan heitekant, hast har hiele libben mei dwaande west. No is it net sa dat hja sûnder âlders opgroeid is mar de ôfkomst fan har heit wie net alhiel bekind. Hy hie de efternamme Knorr mar der hie beppe har twifels oer want har heit sei altyd dat hy oant syn seisde jier ‘Mondriaan’ hjitte. En it soe samar kinne dat hy út de famylje fan de keunstskilders kaam want hy koe prachtich skilderje. Hy wie dan wol ‘meester verver’ mar hy wie mear dan dat. Beskildere krompenielen sjezen en de rouboarden binne noch altyd te sjen yn de tsjerke fan Skettens. Ek aardich om te fermelden dat hy nei de doleansje grifformearde waard mar hy mocht it skilderwurk dwaan bliuwe foar de herfoarme tsjerke. Yn dy tiid in lyts wûnder want it wurdt spesjaal ferteld. Myn oerpake Gerard syn mem wie net trouw en derom stiet hy by de boargerlike stân ynskreaun as ‘natuerlijke, niet erkende zoon’ en krige hy de namme fan syn mem, Knorr. Hy groeide op sûnder heit en al ridlik gau stoar ek syn mem. Hy wie doe trije jier âld en kaam yn in weeshûs telâne. Beppe fertelde altyd dat hy adoptearre waard troch de ‘vader’ fan it weeshûs. Hy troude en krige tegearre mei syn frou 13 bern. Ien fan dy bern wie myn beppe, de njoggende yn de rige.

Der stoaren fjouwer bern jong, baby’s fan fjouwer, fiif moanne en dy’t dernei berne waarden krigen deselde nammen. Myn oerbeppe stoar doe’t it jongste bern noch mar fjouwer moanne âld wie, beppe moast dus al jong har mem misse. De âldste dochter kaam thús om de húshâlding te dwaan en foar de baby te soargjen. Ik tink dat myn beppe Gerbrig doe al út hûs wie. De famkes bliuden wenjen yn Fryslân mar de jonges giene nei Amearika, beppe hat har broers nea wer sjoen. Wol stjoerden se yn de oarloch klean nei ús der ‘t ik faak mei pesten bin want dy wiene fansels oars mar lekker waarm. Ek dy broers koenen prachtich skilderje.

Beppe har heit is mar 62 jier wurden en hat twa jier op ‘e stoel sitten mei iepene fuotten fanwegens leadwyt fergiftiging. “Hy wie in leave heit en der is nea in klacht oer syn lippen kommen”, sei beppe altyd.

As je dit allegearre lêze is it hast net te begripen dat myn beppe letter sa’n fleurich minske wurden is.

Hja moat wat frânsk bloed yn har hân ha. Hie brúne eagen en hiel lang donker hier dat fier oer de heupen hong. Moarns kamen der twa flechten yn dy’t hja om inoar hinne draaide as in knot en dat waard mei lange hierspjelden fêstset. It hier dat útfoel bewarre hja, der waarden prûken fan makke.

Beppe Gerbrig, wy neamden har beppe Geb, troude mei pake Molle, dy’t winkelman op it Wolsumerketting wie. Hja hie har eigen wurk: ‘hazzevangster’. As bern fregen wy dan: “Beppe wat is dat?” Letter kamen wy der efter dat hja lytse poppen op ‘e wrâld holp en bakere. Fan medyske saken hie hja in protte ferstân, hja fersoarge ek wûnen. Pake wie yn dy jierren al EHBO’er, ien fan de earsten.

Ik hie grutte bewûndering foar har, se wie net sa bang útfallen. Doe’t ien fan har soannen oppakt waard troch de Dútskers en yn de finzenis yn Ljouwert siet, krige hja it foarinoar om mei in Dútske legerofsier, yn syn auto, har soan te besykjen. Ik ha noch brieven fûn fan ûnderdúkers dy’t letter yn Amsterdam wennen en fregen oft hja ek werris kaam want se hiene sa’n goede tiid hân yn ‘e oarloch. It is in spannende tiid west, want wat pake krekt die bin ik nea gewaar wurden mar hy wist wer’t wapens dropt wurde soenen.

Beppe gie mei de tiid mei, hie in fototastel, koe goed naaie, hie in protte antyk, koartsein hja hie smaak. Mar ek op oar gebiet wist hja in protte. Doe’t noch nimmen fan ‘dyslexie’ heard hie, wie hja al dwaande help foar har soan te sykjen. Op skoalle wurde hy ‘dom’ neamd mar dat woe der by beppe net yn en hja hat gelyk krigen.

Hja wie tige sosjaal en gastfrij en hat hiel wat minsken holpen. By ‘t winter lei der altyd in beurtskip foar de opslach, deryn in húshâlding mei acht bern. Gjin wurk, dus ek gjin iten mar beppe rêde dermei. Doe ‘t myn beppe, fan memmekant, slim syk waard brocht hja der eltse dei in waarm miel.

Altyd wie se ré om in fyt út te heljen en wie net benaud om risiko te nimmen. Ik ha har iennis mei de pols oer de sleat ljeppen sjoen. As bern siet ik yn tûzen noeden want beppe wie, yn myn eagen, al âld en dan hear ik it myn pake noch sizzen: “Gepke, Gepke”. Hy skodholle faak mar wie tige wiis mei syn Gepke.

Beppe wie stjerrende benaud foar brân omt har buorfrou libben ferbaarnde troch in petroaljestel dat omfoel oer har klean. Beppe koe neat mear dwaan en hja hat der har hiele libben lêst fan hân. Omt pake begraffenisûndernimmer wie fersoarge beppe de ferstoarnen, ek dat hat betiden wol dreech foar har west, foaral as it berntsjes wiene.

Doe’t pake koster waard fan de grifformearde tsjerke yn Boalsert, hie hja it drok mei brulloften en grutte diners, dan wie beppe op har bêst.

Wie der gjin minpuntsje oan beppe? Wis wol! Hja wie nammesiik, myn broer en suske waarden foarlutsen.

Doe’t hja lêst fan it hert krige kamen pake en beppe by ús yn wenjen. Letter krige hja in beroerte, de mûle dy ‘t sa graach prate mocht, waard stil. Us mem hat har in tiidlang fersoarge oant it net mear koe.

Doe moast hja nei in ferpleechhûs wer’t hja nei ferrin fan tiid ferstoar.

Beppe hat nea klage, jo moasten oanfurdigje wat jo te dragen krigen, hja hie in grut Godsbetrouen.

Pake miste syn Gepke ferskuorrend en wy as beppesizzers ek.

It wie in bysûndere beppe.

*R.T.Gr.*



# In Memoriam

## **Gelbrich Faber-Rienstra**

Geboren: 21 mei 1925  
overleden: 16 februari 2018

Op 16 februari 2018 is overleden mevr. Gelbrich Faber-Rienstra. Zij heeft een groot deel van haar leven in Jelsum gewoond. Ze was moeder van vijf kinderen, beppe van 9 kleinkinderen en oerbeppe van 7 achterkleinkinderen. Zij heeft het leven voluit geleefd. Zij had daar ook de kracht voor. Ze was gezegend met een sterke geest en een sterk lichaam. Daardoor kon ze aan wat ze allemaal voor de kiezen kreeg; er moest hard gewerkt worden: een groot gezin, een boerenbedrijf op het Jelsumer Aldlân, een man en kinderen die zo hun streken hadden en hun streken uithaalden, altijd ondernemend, altijd weer iets nieuws uitvinden: een avontuurlijk leven, met veel ruimte voor plezier. Niet iedere vrouw en moeder zou in die drukte en hectiek staande kunnen blijven, maar zij was sterk, lichamelijk en geestelijk, en ze had gevoel voor humor: ze zag er de lol van in en genoot mee van de kwajongensstreken. Was het dan allemaal alleen maar een vrijgevochten bende en lang leve de lol? Nee, ze had haar kracht ook anders nodig. Het jonge gezin kreeg een zwaar verlies te verwerken: de oudste zoon Jan overleed toen hij tien jaar was, tijdens een gymles. Hartproblemen. Dan staat de wereld te schudden, dan duurt het even voor je weer vertrouwen krijgt. Haar geloof was in zulke moeilijke tijden een bron van kracht en vertrouwen voor haar. Ook later, toen haar oudste dochter stierf, ze was nog maar 43 jaar. Dat je als moeder twee van je kinderen moet verliezen – dat is zwaar. En toch verhardde ze niet. Ze raakte niet verbitterd. Ze vertrouwde erop dat haar dochter in goede handen zou zijn, op een plaats bij God, waar het goed is en dat gaf haar de ruimte en de kracht om door te gaan. Ook na het overlijden van haar man, pakte ze de draad van het leven weer op, ze leefde ook zonder hem het leven in de geest zoals ze dat samen met hem had gedaan: Mol en Geb, het was een begrip: ze waren levensgenieters. Ze maakten graag uitstapjes, hadden hun kaartclubje, in de Jelsumer jaren gingen ze graag naar dansavonden in de Bining, sloegen geen dorpsfeest over en hebben avontuurlijke reizen gemaakt. Ze heeft het leven volop geleefd en ervan genoten: ze zorgde dat ze er altijd goed uitzag: van het haar dat netjes moest tot het hakje onder de

schoen. Ook toen dat allemaal eigenlijk al niet meer ging en niet meer te doen was, hield ze daar trots als ze was, aan vast. We hebben op 22 februari afscheid genomen in een dienst in Jelsum waarin we stil hebben gestaan bij haar leven en haar sterven. Ze is gestorven in het vertrouwen dat de dood niet het laatste is. Wat zij heeft gegeven: ruimte en kracht en liefde, moge dat een bron van troost en kracht zijn voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Moge haar leven rusten in de liefde van God.

*ds. Mirjam Hulzebos*

## **Wiepke Terpstra**

Geboren op 26 september 1947 in Tirns  
Overleden op 21 februari 2018 in Leeuwarden

Het maakte indruk dat Wiepke Terpstra, wel met enige beperkingen, toch onverwacht overleed. De hechte en fijne familie was geschokt en verdrietig. Wat hebben ze allemaal, in het bijzonder mevrouw Terpstra, van hem gehouden. Hij was de bedenker van de dingen die zouden gebeuren, hij zette aan om te..., hij had altijd plannen, hielp heel graag mee, dacht graag mee, dit na een ‘warber libben’ als sterke man en vader werkend op het boerenbedrijf. Hij was een goed mens die heel graag tussen alle bedrijvigheden door een spelletje meespeelde. Grappen kon hij ook goed bedenken, hij putte daarvoor uit een vat met bijzondere humor, de niet alledaagse humor zeg maar. En dit zal worden gemist. Hij als vertrouwde persoonlijkheid zal niet meer als levende tussen allen inzitten. Zeer zorgvuldig werd een liturgie opgesteld voor de dienst van het afscheid die op 28 februari werd gehouden. Zeer zorgvuldig werd ook gekozen voor de kerk in Menaldum waar de dienst werd gehouden. Dit omdat hun kleine zoon die veel te vroeg stierf daar veel eerder moest worden begraven. En nu liggen ze naast elkaar, vader en zoon. Nee, hij sprak niet zozeer over dit verdriet en toch, het was er wel degelijk. Mede door dit feit en de imposante kerk met de prachtige melodieën die op het orgel werden gespeeld, maakte dit diepe indruk. Hoewel het buiten tien graden vroom, was de kerk warm en de zon scheen tijdens de dienst door de hoge oude ramen de kerk binnen. Het voelde aan als, God is zeker hier en nu...met ons. Treffend was dan ook het lied 801 wat in de liturgieën van de familie vaker terugkomt:

*Liederen zingend vol vertrouwen  
tot zij in het eeuwig licht  
in elk ander mens aanschouwen  
’t lichten van Gods aangezicht.*

*Tine de Vries*

## **Jitske Lanting–Terluin**

Geboren op 3 december 1918 in Hijlaard  
Overleden op 22 februari 2018 in Stiens

Ze werd bijna honderd jaar. En een paar dagen voor haar overlijden hoopte ze nog steeds dat ze beter zou worden. Mevrouw Lanting hield zielsveel van het leven. Het leven was voor haar de moeite waard hoewel dat ook voor haar niet steeds vanzelfsprekend was. Ze werd geboren aan het eind van de eerste wereldoorlog en maakte de moeilijke twintiger- en dertiger jaren mee. Daarop volgde de tweede wereldoorlog. Maar ondanks alles, gelovig als ze was, bleef ze hopen en denken aan een goede toekomst. Ze ging van Sible Sjouke Lanting houden; hij was haar eerste grote liefde, een liefde die zo bleek door de jaren heen, heel sterk was. Het verdriet om het sterven van de oudste zoon sloeg een krater in het levensgeluk maar later kwam er opnieuw jong leven. Het meest opmerkelijke van mevrouw Lanting was haar enorme belangstelling voor alles en iedereen om haar heen. Ze luisterde heel graag naar de verhalen van de kinderen en later de kleinkinderen, ze was oprecht betrokken. Bovendien was haar blikveld groter dan haar eigen gezin en familie. Want er ging geen bezoek voorbij zonder te vragen hoe het met de kerk, de gemeente en de zieken was. Ze bleef tot de laatste levensdagen kraakhelder van geest. En dat zorgde ervoor dat iedereen haar zo graag bezocht. Wie haar kende weet dat mevrouw Lanting een gelovige vrouw was. Lied 885 stond daarom ook op de liturgie. Het refrein:

*Groot is uw trouw o Heer, groot is uw  
trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer  
betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij  
betoond.*

*Tine de Vries*

## **Geertje (Gerrie) Tanja–Postma**

Geboren op 20 november 1941 in Anjum  
Overleden op 10 maart 2018 in Stiens

Als moeder en vrouw was ze bijzonder. Zo organiseerde ze andere activiteiten dan

# In Memoriam

gewoonlijk. En zorgde zij er voor dat de eerste fairtrade producten vanuit haar huis in Stiens konden worden verkocht. Later kreeg het meer gestalte in het Vitushûs. Met verve zette ze zich in voor de ander, veraf en dichtbij. Kerkenwerk was voor haar en haar geliefde echtgenoot de gewoonste zaak van de wereld. Zelfs toen ze aan het Vitusplein woonde bleef ze zorgen en was ze de ogen voor haar blinde buurvrouw. Maar nadat de herinnering verdween uit haar hoofd moest ze elders worden opgenomen. Later kwam ze terug in Stiens om een goede tijd te hebben in Petterhústerstate. Voor haar kinderen was ze een lieve moeder, ze hield hen bezig, ze was begaan met hen en zorgde voor hen met alles wat ze in zich had. En ook zij zal worden gemist. De dagelijkse bezoeken worden uit de agenda geschrapt en de herinnering waar niets van verloren kan en mag gaan, zal blijven. In de dienst van het afscheid die in de St. Vituskerk werd gehouden, werd 1 Timoteüs 6 vers 12 gelezen:

*Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd.*

Een opmerkelijke tekst, een tekst waar nooit eerder voor werd gekozen. En de cd van Vicky Brown met; time for me to go now, maakten de dienst mede tot een bijzondere afscheidsdienst passend bij lied 139; Heer die mij ziet zoals ik ben. Ze mag nu rusten, na alle moeiten van de laatste periode. Het is goed zo, ze verlangde naar het zien van de poort die, naar ze hoopte, ook open stond voor haar.

*Tine de Vries*

## **Froukje Roersma-van der Meer**

Geboren op 17 juni 1932 in Hallum  
Overleden op 10 maart 2018 in Heerenveen

Plotseling overleed ze nadat het juist iets beter leek te gaan. De lieve zorgzame moeder die zo lang voor haar jongens zorgde, sloot voor altijd de ogen. Het ondenkbare deed zich voor en even ondenkbaar was voor dat moment het leven zonder haar. Want ze was er altijd, zat altijd klaar met thee na schooltijd, kwam langs toen de jongens zelfstandig gingen wonen, was blij met hen die naast de jongens kwamen staan en helemaal gelukkig met de twee jongens die haar tot beppe kroonden. Haar man was haar eerste grote liefde en ze hadden het heel goed samen maar hij stierf jong. Ze zette zich sterk in voor haar kroost maar tijdelijk was de lofzang verstomd. Wie haar goed kende wist dat ze altijd zong met name in de keuken tijdens de dagelijkse bezigheden. Later zong ze opnieuw, ze vond de kracht terug om te zingen en de lofzang gaf haar op zijn beurt vernieuwde kracht. Maar gezegd kan worden dat ze het niet gemakkelijk heeft gehad. En nee, ze klaagde nooit en in alle bescheidenheid verdroeg ze wat verdragen moest worden. Ze bleef in alles krachtig en ze bleef ook goed gemutst. Zo zal ze dan ook voor altijd in het hart worden gedragen, als liefdevolle, zorgzame en toegewijde moeder en beppe. Tijdens de dienst werd lied 139 gezongen; Heer, die mij ziet zoals ik ben. Haar diepe grond van het hart was niet gemakkelijk te doorgronden maar voor de Heer legde ze haar hart open. En in vertrouwen legden we haar vanuit die gedachte in de handen van de levende Heer.

*Tine de Vries*

## **Klaske Germeraad-Boersma**

Geboren op 1 december 1940 te Warns  
Overleden op 19 maart 2018 te Leeuwarden

Vrij kort na het overlijden van haar man Willem, overleed Klaske, zijn echtgenote. Zij overleed op 19 maart en werd 77 jaar. Klaske groeide op in Warns en Stavoren. Haar moeder overleed jong. Vader bleef achter met Wietze en Jan. Klaske heeft heel veel voor hen betekend. De dag na haar 36e verjaardag trouwde ze met Willem en gingen ze in Hallum wonen, waar Willem vandaan kwam. Ze zijn ruim 40 jaar getrouwd geweest en waren gelukkig samen. Het echtpaar bleef kinderloos, maar heeft zich vaak ontfermd over kinderen in de buurt en over neefjes en nichtjes. Samen hebben ze prachtige vakanties gehad, o.a. in Spanje, Joegoslavië en als hoogtepunt Israël. Dit was voor hun onvergetelijk. Een ervaring waar zij haar hele leven op geteerd heeft. De laatste jaren van haar leven woonde zij met haar man aan het Stienpaad, waar de gezondheid steeds meer parten ging spelen. Klaske was hartpatiënt en kwam in de laatste week van haar leven ten val. In het ziekenhuis kon men niets meer voor haar betekenen. Gelukkig heeft ze geen pijn gehad en is ze nu weer bij haar Willem. Op 24 maart is afscheid van haar genomen in Hallum. Daar ligt zij begraven bij haar man. Tijdens de dienst hebben wij psalm 121 gelezen: de psalm van een pelgrim op reis naar Jeruzalem. Zij zal zich nu ongetwijfeld laven aan de hemelse lofzang.

*Ds. Jaap C. Overeem*



# Kerkdiensten

## Bijbelleesrooster

### April

vr 6	Sefanja 3: 9-20
za 7	Genesis 2: 4b-17
zo 8	Genesis 2: 18-25
ma 9	Genesis 3: 1-24
di 10	Spreuken 22: 17-29
wo 11	Spreuken 23: 1-14
do 12	Spreuken 23: 15-25
vr 13	Spreuken 23: 26-35
za 14	Psalm 4
zo 15	Genesis 4: 1-16
ma 16	Genesis 4: 17-26
di 17	Spreuken 24: 1-9
wo 18	Spreuken 24: 10-22
do 19	Spreuken 24: 23-34
vr 20	Psalm 10
za 21	Genesis 5: 1-24
zo 22	Genesis 5: 25 – 6: 4
ma 23	Spreuken 25: 1-15
di 24	Spreuken 25: 16-28
wo 25	Spreuken 26: 1-12
do 26	Spreuken 26: 13-28
vr 27	Spreuken 27: 1-11
za 28	Spreuken 27: 12-27
zo 29	Genesis 6: 5-22
ma 30	Genesis 7: 1-24

### Mei

di 1	Spreuken 28: 1-16
wo 2	Spreuken 28: 17-28
do 3	Spreuken 29: 1-14
vr 4	Spreuken 29: 15-27

Zondag 8 april	De Hege Stins Talent	09.30 uur: ds. P. Boomsma, Nijverdal, Fryske tsjinst, m.m.v. VituStinsCantorij 14.00 uur: mw. T. de Vries.
Zondag 15 april	De Hege Stins	09.30 uur: Evangelisatiezondag, m.m.v. gospelgroep "Promise", Urk
Zondag 22 april	De Hege Stins	09.30 uur: ds. J.C. Overeem
Woensdag 25 april	Skilhiem	15.30 uur: ds. R. Workel, Holwerd
Zondag 29 april	De Hege Stins	09.30 uur: mw. ds. R. Nijendijk-Cnossen, Midlum
Vrijdag 4 mei	St. Vitus	19.00 uur: ds. G. Wessels, Stiens IKW-dienst
Zondag 6 mei	St. Vitus	09.30 uur: ds. A. Wiebenga, Sneek

### Herdenkingsdienst 4 mei (pagina 8)

Het IKW Stiens organiseert op vrijdag 4 mei a.s. een herdenkingsbijeenkomst in de St. Vituskerk te Stiens. Wij vragen uw speciale aandacht voor deze herdenking. Het is een ogenblik van bezinning, een moment om op gepaste wijze de slachtoffers te herdenking maar ook een moment om ons te bezinnen op de rijkdom aan vrijheid die wij bezitten.

De dienst begint op 19.00 uur en zal worden geleid door ds. Wessels. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door dhr. Minnema. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Na de dienst vertrekken de aanwezigen vanuit de kerk in een stille tocht, onder begeleiding van enkele trommelaars, naar het oorlogsmonument bij het gemeentehuis. Voor degenen die niet bij de dienst aanwezig zijn bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij de stille tocht. Bij het monument wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden en aansluitend zal er een bloemlegging plaatsvinden.

*Interkerkelijk Kontakt Werk Stiens*



Bekijk diensten live online:  
[www.pgstiens.nl/Video](http://www.pgstiens.nl/Video)  
gebruikersnaam: video  
wachtwoord: videopgstiens



# Pasen

**‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’**  
(Efeziërs 5:14)

## **Nog één keer zingen van Pasen**

Er zijn nogal wat bijbeluitleggers die denken dat het bovengenoemde vers een zin is uit een oud-christelijk lied. 't Zou kunnen, maar het kan evengoed een samenvatting zijn van bijvoorbeeld Jesaja 60: 1-3. Daar vind je dezelfde gedachten, maar die worden door Paulus dan vervolgens toegepast voor het christelijke leven.

Eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar deze bekende regel vandaan komt, het gaat er natuurlijk om dat we de bedoeling kunnen duiden.

De zin ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ staat in een gedeelte waarin Paulus allerlei waarschuwingen uit om niet te verzeilen in het ‘donkere leven’. Hij somt talloze voorbeelden op: hoerij, hebzucht, zotte of losse taal etc. Blijkbaar is ‘donker leven’ bij Paulus een leefstijl waarbij je geen rem meer hebt als het gaat om je begeerten. Je doet alles waar je zin in hebt, en we hebben diep van binnen soms hele rare verlangens. Voor Paulus is leven dan ook niet enkel genieten, genieten hoort er bij, maar leven is vooral een gevecht met het kwaad. Het goed is er niet zomaar, daarvoor moet je leren dat God de Here is, dat je door Jezus verlost kan worden van de duisternis, en dat je gaat verlangen naar het reine, het lichte, het goede.

Via dit Paaslied wordt duidelijk dat Pasen meer is dan de opstanding van Jezus Christus. Dat allereerst. God de Vader heeft Jezus opgewekt uit de dood. De trouwe Zoon wordt voluit beloofd. Hij mag eeuwig leven, meer nog; Hij krijgt in de hemel de ereplaats aan de rechterhand van God. Dat staat; Pasen is het feest van de opstanding van Jezus Christus. Halleluja! Maar dan zegt Paulus er iets bij, ook wij moeten uit de dood opstaan. Dat zegt hij tegen christenen... Blijkbaar val je als gelovige maar al te snel weer in slaap. Pasen dient ons wakker te schudden. De verleiding is immers groot om middels Pasen in te dutten. Jezus is voor ons gestorven, wat heet, Hij is opgewekt! We kunnen leven dat het een

lieve lust is. Telkens weer heeft het christendom de neiging gehad zich zo eenzijdig rijk te rekenen. Pasen is meer, is de uitweg uit de dood.

Daarom: ‘sta op uit de doden’. Dat is dus iets wat je zelf moet doen. Het is een gebod, een opdracht. Alleen dan kan ‘Christus over je lichten’. Geloven is dus oneindig veel meer dan geloven dat Jezus is opgestaan. Wanneer we op belijdeniscatechisatie aan de vraag toe komen: ‘wanneer mag je belijdenis doen?’ zeg ik altijd: ‘wanneer je probeert God in alles de belangrijkste te laten zijn.’ Wanneer je de Here werkelijk Here wilt laten zijn over je leven, dan heb je de goede intentie om Hem te belijden. Zelfs in Efeze was dit geen vanzelfsprekende zaak. Voor je het weet heb je een half Evangelie; wel de beloften, niet de opdracht.

Als je ‘opstaat uit de doden’ zal Christus over je lichten. Hoe doe je dat nou eigenlijk, dat ‘opstaan uit de doden’? Daar gaat het hele hoofdstuk eigenlijk over. Je bent dood terwijl je leeft wanneer je God in je leven niet de belangrijkste laat zijn. Wanneer jij eigenlijk zelf een god bent, wanneer jij wilt schitteren via afgoden.: sex, geld, taal, drank. Je kent dan geen grenzen meer, jij bent je eigen grens. Jij doet wat jij wilt. Er staat niemand meer boven je. Het lijkt vrijheid, maar het is duisternis. Dan, in zo’n situatie, zegt Paulus dat Christus niet over je zal lichten...

Maar het kan anders! Er is een leven in het

volle Licht mogelijk. Het enige wat je daarvoor moet doen is reiken naar dat Licht. In het geloofsleven is het onmogelijk om enerzijds te leven alsof jij het doel van alles bent en anderzijds de vrede van Christus te willen smaken. Christus kan zich alleen geven aan degenen die nederig voor God willen zijn. Zo eindigt dit Bijbelgedeelte ook: ‘weest elkander onderdanig in de vrede van Christus.’ (vers 21). Geloven is altijd ‘met twee woorden spreken’. Wanneer je goed naar Paulus luistert gaat het in zijn prediking altijd om twee dingen tegelijk: belofte en opdracht. De Paasbelofte is duidelijk; er is eeuwig leven mogelijk, de dood heeft niet het laatste woord, je kunt aan dit opstandingsleven deel hebben. Maar alleen dan wanneer je; ontwaakt als je slaapt, en opstaat uit de dood.

Christen-zijn is een manier van leven, dat wordt hier heel duidelijk. Het is het ‘frisse leven met God’. Je weet door je geloof je plek op deze aarde; je mag er helemaal zijn, maar je moet ook weer niet meer willen zijn dan je bent... Christus laat het ons zien; zijn leven is het volle leven. En...Hij geeft je de moed om in het Licht te leven. Hoe bang kunnen we immers niet zijn: bang vanwege schuld, angst om het oordeel van God. Daar mag je in geloof, in vertrouwen op Christus overheen getild worden. En laat het dan gebeuren; leven in het Licht. Leven zoals het bedoeld is. Sta op uit de dood; Christus zal over je lichten!

*ds. G. van Velzen, september 2009*



# Nieuws uit de kerkenraad

## Nieuws uit de vergadering van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Stiens van dinsdag 6 maart 2018 in De Hege Stins.

Mv. Tine de Vries opent deze avond met het lezen van Marcus 12: 13-17.

Vervolgens stelt zij de vraag in hoeverre de 40-dagentijd actief met anderen wordt gedeeld en besproken. We komen gezamenlijk tot de conclusie dat delen van het geloof nog niet zo gemakkelijk is. Bovendien maakt de waan van de dag het soms lastig om hier nadrukkelijk bij stil te staan. En dan is het mooi dat juist het 40-dagen project van de kindernevendienst onze gedachten focust op deze belangrijke periode binnen de kerk.

### Mededelingen

• Mv. Wilma Hoekstra heeft haar functie als scriba neergelegd. De reden is gelegen in het feit dat een functie in de financiële sector maakt dat niet alle werkzaamheden als scriba uitgevoerd kunnen worden. Zij heeft daarom in overleg met het moderamen besloten om haar functie als scriba neer te leggen en de rest van het seizoen als notulist de werkzaamheden van scriba uit te voeren. Om wel invulling te kunnen geven aan een aantal formaliteiten is het nodig om alsnog een 2e scriba aan te stellen. Het moderamen heeft dhr. Ronald Ars bereid gevonden om deze functie op zich te nemen. De samenstelling van het moderamen wordt op dit punt aangepast. Besluit KR: De kerkenraad is akkoord met de voorgestelde wijziging in de samenstelling van het moderamen.

• In het moderamenoverleg van 13 februari jl. heeft het moderamen een informatief gesprek gevoerd met Louis Bakker (gemeenteadviseur PKN). Het moderamen heeft samen met hem gesproken over alternatieve invullingen van het ambt en de kerkenraad. Het moderamen werkt deze informatie verder uit en komt binnenkort met een voorstel.

• Aanvullende richtlijnen voor Privacy gelden, ook voor de kerk. Inmiddels zijn vanuit het moderamen 2 gemeenteleden benaderd om de gevolgen voor onze kerk te inventariseren en een plan van aanpak te maken. De heren Klaas Bremer en Age Bos gaan dit samen met mv. Wilma Hoekstra op zich nemen.

### Diverse te bespreken zaken

Terugkijken kerkdiensten januari/februari 2018

• De diensten van de afgelopen weken zijn als inspirerend en bijzonder ervaren. Deze

diensten waren overigens minder traditioneel dan gebruikelijk. De vergadering is enthousiast over deze diensten. Wel zijn er vanuit de gemeente signalen ontvangen dat men de preek in deze diensten heeft gemist.

Uitgangspunten kerkdienstrooster 2019 & kerkdienstrooster 2019 De uitgangspunten worden besproken. Er is sinds dit jaar meer regelmaat aangebracht in de diensten die gehouden worden in de St. Vitus. Wel wordt aangegeven dat de periode in de zomervakantie waarbij gekerkt wordt in de St. Vitus (6 weken) als lang wordt ervaren. Vooralsnog wil de kerkenraad deze periode handhaven. In het rooster van 2019 is tevens het studieverlof van ds. Overeem verwerkt.

Besluit KR:

- 1. De kerkenraad stemt in met de uitgangspunten KDR 2019 conform voorstel commissie erediensten.
- 2. De kerkenraad stemt in met het KDR 2019 conform voorstel commissie erediensten.

Studieverlof ds. Jaap Overeem Predikanten hebben conform de CAO recht op studieverlof. Ds. Overeem wil in 2019 graag hiervan gebruik maken. Hij wil zich buigen over het gelovige aspect van kerk-zijn, door bezig te zijn met theologie in de letterlijke betekenis van het woord: spreken over God. Het definitieve studieplan volgt nog.

Besluit KR:

De kerkenraad stemt in met het studieverlof.

### Rapportages

College van kerkrentmeesters

• Het Financieel Beraad is vastgesteld op donderdag 19 april a.s. In de vergadering van 10 april wordt de jaarrekening met de kerkenraad besproken. De financiële stukken zijn vanaf zondag 15 april beschikbaar voor de gemeenteleden. Het is dit jaar ook mogelijk om deze stukken digitaal te ontvangen, dit bericht komt nog op de nieuwsbrief.

• De actie kerkbalans is goed verlopen. Toezeggingen 2018 zijn hoger dan voorgaand jaar.

• De bomenkwestie rond de St. Vituskerk speelt nog volop. Noodzakelijk onderhoud vindt overigens wel plaats. Inventarisatie van de bomen rondom de St. Vitus heeft plaatsgevonden.

• Een commissie onderzoekt de mogelijkheden om onderhoud van graven voor onbepaalde tijd te beëindigen. De inventarisatie van oude contracten is in volle gang

• De ringleiding is in De Hege Stins alleen

in het middenvak beschikbaar (dit heeft een technische achtergrond). Op de overige plaatsen in De Hege Stins is dus geen ringleiding.

• Video-streaming: zeer recent zijn er extra licenties aangekocht. Op dit moment zijn 50 licenties beschikbaar. Nu maar afwachten of dit voldoende is. De voortgang wordt gemonitord.

• Wanneer is de evaluatie van de kerk-app? Vanuit de KR wordt aangegeven dat de gebruikerstoepassing op dit moment heel beperkt is. Cruciale informatie ontbreekt. Hier zal aandacht aan gegeven worden.

Commissie vorming & toerusting

- De Bèta gespreksgroepen zijn zeer geslaagd en zijn voor herhaling vatbaar.
- Er is een gemeentedag op Schiermonnikoog op zaterdag 9 juni a.s.

Jeugdtraject

- Het beleidsstuk is onder handen. Men is druk bezig om hier vorm aan te geven
- Peper&Zout: deelname aan “nacht zonder dak”. Jongeren zullen samen met deelnemers uit Leeuwarden overnachten in kartonnen dozen. De opbrengst is ten bate van zwerfjongeren.
- Op 4 maart jl. is Peper&Zout op bezoek geweest bij de Hillsong Church in Amsterdam. Dit was voor de deelnemers een bijzondere ervaring.

Overig

- De voorbereidingen voor de ontvangst van leden van onze zuster gemeente in Debrecen zijn in volle gang. Zij zullen van 24 tot 27 maart te gast zijn in onze gemeente. Het programma wordt nogmaals kort toegelicht. Het wordt een zeer divers programma.

### Jaarthema

Vervolgens zijn we als kerkenraad met elkaar in gesprek gegaan over het mogelijke jaarthema 2018/2019.

Tijdens deze bijeenkomst is een eerste aanzet gegeven voor dit thema. 4 leden zullen de ideeën verder uitwerken en een concreet voorstel maken voor de kerkenraad.

De gemeente krijgt tevens de mogelijkheid om mee te denken over het jaarthema, d.m.v. een oproep in de Twaklank.

In de vergadering van 10 april a.s. zullen we het jaarthema definitief vaststellen.

### Sluiting

Als afsluiting wordt de avond afgesloten met muziek passend bij de 40-dagentijd.

*het scribaat*

# Omzien naar elkaar

De afgelopen tijd zijn heel veel mensen ziek geweest, anderen zijn het nog steeds. En ook het spannende afwachten van uitslagen gaat onverminderd door. Iedereen, moed, liefde en trouw toegewenst.

En er zijn veel mensen in het ziekenhuis geweest. Ik noem namen:

Dhr. G. Groen, Kinkhoorn 41 is opgenomen geweest in het MCL. Spannende en moeilijke dagen moest u door zien te komen. Maar plotseling kwam gelukkig de ommekeer en mocht u weer naar huis. Veel sterkte gewenst, ook voor u mw. Groen. Want thuis zijn is heerlijk maar het betekent niet automatisch dat alles weer op rolletjes verloopt.

Mw. A. Exoo-Rusticus, Stienpaad 16, is opgenomen geweest in het MCL en is inmiddels ook weer thuis. Ook voor u is het wennen en de tijd van revalideren is nog volop gaande. We wensen u samen met uw man Gods onmisbare kracht en liefde toe.

Dhr. K. van der Zee, Platohôf 16, was opgenomen in het MCL maar is inmiddels weer thuis. De situatie is zorgelijk. Dat

heeft invloed op het gemoed. Moge de Heer met jullie zijn in de tijd die komt.

Mw. F. Buursma-van der Meulen, Nije Poarte 45, is nog opgenomen in Revalidatie Noorderbreedte, afdeling 5, kamer 34. Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden. Maar het kan zijn dat wanneer u dit leest er inmiddels een verhuizing naar een plek met andere zorg is gevonden. Het is bijzonder hoe u bent opgeknapt, dat u weer geniet van alles en iedereen en dat u moedig de toekomst tegemoet ziet. Wat fijn!

Dhr. P. van der Meulen, T. Zijlstrajritte 1, is thuisgekomen uit het MCL en probeert thuis de draad weer op te pakken. Heel veel sterkte gewenst, ook voor jou Willie!

Mw. A. Holwerda-Jansma, Skûtsje 24, was opgenomen in het MCL en is inmiddels weer thuis. Akke, wat heb ik veel bewondering voor je! Je moed, je geestkracht, je lach, het maakt je bijzonder. Sterkte gewenst, samen met je gezin, om andere vormen van omgaan met, in te zetten.

Dhr. D. Bergsma, Perzenstrjitte 3, is opgenomen geweest in het MCL.

Inmiddels mocht u weer naar huis. Maar de vooruitzichten zijn niet gemakkelijk. We wensen u Gods nabijheid toe in de tijd die komt. We hopen van harte dat Zijn toewijding u moed en nabijheid geeft.

Mw. J. van der Bijl-Sijtsma van de Felixwei 69 is opgenomen in het MCL en op het moment van schrijven zijn er nog geen vooruitzichten dat het snel zal veranderen. Ook u wensen wij als gemeente veel sterkte toe. Hopelijk komt u toch binnenkort weer thuis; we zien u graag tegemoet.

Dhr. Joh. Groenewoud, Canterstins 20. Gelukkig fiets je weer Johannes en komt de krant met bijzonder nieuws weer in mijn brievenbus. Je blijft moedig en vooral rustig en lachen. En toch, daarnaast, sterkte gewenst en vooral de merkbare nabijheid van onze Heer. Dat geldt overigens ook voor Roelie.

Mw. J. Vis-de Boer, Aysmastins 31, is opgenomen geweest en mocht weer naar huis. Wat een schrik, en plotseling staat alles in een ander licht. We wensen u moed en kracht toe om weer te herstellen.

*Het beste allen, een hartelijke groet,  
Tine de Vries*

## Vacature penningmeester

Wat zou u doen als u geen rekening meer betaalt en geen inkomsten krijgt?  
Dan is de kans groot dat u daar veel last van krijgt.

Het college van kerkrentmeesters heeft dat gevoel ook.

Als we geen geld meer ontvangen en kunnen uitgeven dan zal de gemeente het erg moeilijk krijgen.

Daar kunt u/kan jij iets aan doen. Wij zijn op zoek naar een penningmeester.

En ben(t) u/jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, een zinvolle tijdsbesteding in onze kerkelijke organisatie en ben(t) u/jij innovatief, nauwkeurig, zakelijk, gestructureerd én ondernemend?

Dan ben(t) u/jij de persoon die ons college kan helpen deze functie te vervullen.

De penningmeester heeft o.a. als taken:

- het financiële beheer voeren (betalen en ontvangen)
- het jaarlijks opstellen van de begroting
- het bewaken van de begroting
- zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen

Het gaat echt niet om een accountant maar als u/jij plezier hebt in het omgaan met cijfers en zich verbonden voelt met onze kerk, kunt u/kan jij de persoon zijn die ons college helpt in deze functie.

We zien uit naar uw reacties en naar uw vragen. Wij ontvangen ze graag schriftelijk bij [kerkrentmeesters@pgstiens.nl](mailto:kerkrentmeesters@pgstiens.nl) maar net zo lief schiet u ons aan voor meer informatie!

**Lubbert Tilma (voorzitter, tel.: 058-2572390),  
Joske Klatter, Hille de Haan, Tineke Bilker, Esther Meijburg, Sjoukje Brouwer en Cees Vos (secretaris)**

# De verjaardagsviering

## De verjaardagsviering

Op woensdag 11 april 2018 begint om 10.00 uur de viering waarin wij stil willen staan bij uw verjaardag en die van anderen. De viering is voor alle mensen vanaf 75 jaar en wordt gehouden in **De Hege Stins**. We willen tijdens deze viering God danken die het leven geeft. Het is goed om in Gods huis je verjaardag te vieren en als gemeenteleden samen te komen. Na de viering is er koffie, thee, koek en later een hapje en een drankje. Dit seizoen presenteren wij u tijdens de nazit

korte 'workshops'. Dat kan een bijzondere hobby zijn, een muziekinstrument of een verhaal. Het is het leukst als er verhalen ontstaan en jong en oud(er) op die manier met elkaar verbonden worden. De morgen duurt tot ongeveer 12.00 uur.

### *U komt toch ook?*

Bent u jarig geweest in de maanden januari, februari of maart jl. dan rekenen wij graag op uw komst op 11 april a.s. Het spreekt voor zich dat uw eventuele partner of hartsvriend(in) ook van harte welkom is. Ook belangstellenden zijn meer dan

welkom. Mocht u niet kunnen voorzien in eigen vervoer, wilt u dan contact met ons opnemen?

En wilt u er rekening mee houden dat er tijdens de viering gecollecteerd wordt? Wij stellen het op prijs als u het even laat weten als u niet kunt komen.

Met vriendelijke groet,  
Het organiserend comité,  
Anneke van der Wielen (2574917), Karen Ars (2571386),  
Tine de Vries (06-53705559) en ds. Jaap C. Overeem (2895763)



## Rozen voor examenkandidaten.

Nog enkele weken te gaan en dan breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan. De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) beginnen op 14 mei a.s.

Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag wensen door het geven van een roos. Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten. De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen. Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiakon Henk van der Wal, jeugddiakonie@pgstiens.nl of 058-2575512.

Graag opgave voor 7 mei a.s. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

*de Jeugdraad.*

## UITNODIGING Financieel Gemeenteberaad

Elk jaar legt de kerkenraad aan de gemeente de jaarstukken voor ter bespreking. Dit jaar houden we het financieel beraad op donderdag 19 april 2018 in De Hege Stins. We beginnen om 19.30 uur. De financiële stukken kunt u digitaal opvragen bij [kerkrentmeesters@pgstiens.nl](mailto:kerkrentmeesters@pgstiens.nl) en ze liggen in de hal van de kerk. U bent van harte uitgenodigd!

Naast de financiën zal onze archivaris, de heer Gerrit van der Heide, ons meenemen in de archieven van de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente van Stiens. Dat belooft een historische belevenis te worden!

**Dus: tot donderdag 19 april 2018 in De Hege Stins, aanvang 19.30 uur.**

## Groothuisbezoek in het Skilhiem

Ook dit voorjaar gaan we weer een bijeenkomst in het Skilhiem organiseren in de vorm van een groothuisbezoek. Dit is bestemd voor de bewoners van het Skilhiem en de Nije Poarte. We willen er een gezellige en leerzame bijeenkomst van maken en met elkaar spreken over het thema: "BIDDEN". Hoe doe je dat? En is het belangrijk of zelfs onmisbaar om te kunnen geloven? Wat doet het met je en geeft het kracht en moed? Over deze vragen en nog vele andere hopen we met elkaar te spreken en van elkaar te leren. Wanneer? maandagmiddag 16 april  
Waar? in het Skilhiem in zaal De Grote Kwelder

Hoe laat? 15.30 uur  
De bewoners van bovengenoemde locaties krijgen persoonlijk een uitnodiging, maar ook als u die mocht missen, bent u van harte welkom.

*Tine de Vries, pastoraal werker,  
Leny de Vries, ouderling.*

# Diaconaltjes

## Verjaardagen april

- 4 april: Nettie v.d. Iest, Ieleana 22, 9051 LP Stiens
- 10 april: Peter Postma, Hegebuorren 9, 9051 AD Stiens
- 11 april: Bernard Looyenga, Hegebuorren 9, 9051 AD Stiens
- 15 april: Jan Drost, Hegebuorren 9, 9051 AD Stiens
- 16 april: Patricia Yntema, Ieleana 15, 9051 LP Stiens
- 16 april: Petra Muller, P. Sipmawei 290, afd. Oker, 8915 EH Leeuwarden
- 17 april: Harm de Vlught, Ieleana 11, 9051 GR Stiens
- 18 april: Piet Zijlstra, Roptastins 4, 9051 GR Stiens
- 20 april: Sippie Boersma, Ieleana 22, 9051 LP Stiens
- 30 april: Alie de Vries, Venusskulp 21, 9051 MD Stiens
- 2 mei: Nico Hansler, Hegebuorren 9, 9051 AD Stiens

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Verslag van de vergadering van de diaconie gehouden op dinsdag 20 februari

## Opening.

De voorzitter Jan Keuning heet een ieder hartelijk welkom. Hij leest uit 'Even uw aandacht' van Marie Hüsing, het thema is: Geloofsleven. En als ik het doe, wat dan? Hierna gaat hij voor in gebed.

## Vaststellen agenda.

Aan de agenda wordt toegevoegd bij punt 8: Evaluatie Heilig Avondmaal van 18 februari.

## Verslag vergadering 16 januari.

Tekstueel en naar aanleiding van. Geen vragen.

## Ingekomen stukken en actielijst.

Graven op begraafplaats Stiens. Mogelijk lege graven van de diaconie overdragen aan college van kerkrentmeesters. Dit wordt nader onderzocht.

Van Present Leeuwarden een beleidsplan ontvangen en een verzoek om deze organisatie per jaar te ondersteunen. Binnen onze kerk, via de diaconie en zorgzame kerk, kunnen wij in diverse hulpvragen voorzien en waar dit niet lukt doen we een beroep op het dorpenteam Noord. Van de kerkrentmeesters verzoek inzake opheffen postbus. Dit is akkoord. Alle post komt dan in één postbus voor de kerkenraad, kerkrentmeesters en de diaconie.

## Actielijst. Niets te melden.

### Bespreken.

- Helpen in 't Lichtpunt 4 maart a.s. Jan Keuning, Roel Rauwerda, Rob Plat en Klaas Tigchelaar geven zich hier voor op.
- Druivensapbekers. In Nederland kunnen wij deze niet krijgen. Mogelijk in het buitenland, maar dit zal wel moeilijk worden.
- 40-dagentijd. Op 18 februari zijn de spaardoosjes uitgereikt.
- Paasgroetenactie 4 maart. Kaarten om te sturen naar gevangenen in Nederland en het buitenland worden dan uitgereikt.
- Voedselbankactie. Deze wordt 11 maart gehouden. De goederen moeten nu naar Leeuwarden worden gebracht.
- HA op 26 maart a.s. Jan Keuning en Klaas Tigchelaar zijn hierbij aanwezig.
- HA op 29 maart a.s. witte donderdag. Dit wordt een lopende viering.
- Evaluatie HA 18 februari. De kleine bekertjes op het dienblad kunnen gaan schuiven. Hiervoor wordt een oplossing gezocht.

### Binnenlandsdiaconaat, Jongerendiaconaat en Team Zorgzame Kerk

Niets te melden.

### Zending en werelddiaconaat.

Op zondag 18 maart is er een Sing-in met Israëliëse muziek.

### Coördinatieteam.

Als e-mailadres staat Coördinatieteam opgenomen met puntjes op de tweede o. Dit werkt niet als e-mailadres. Het juiste e-mailadres zonder puntjes is doorgegeven aan de redactie van de Twaklank en de Jaarklank.

### Penningmeester.

Wie doet er dienst bij de vieringen in het Skilhiem? Aukje Westra stuurt het rooster door aan de diakenen die bij een dienst in het Skilhiem aanwezig zijn. Jan Keuning bedankt Alice Drahn voor het maken van de taakomschrijving voor de functie van penningmeester. Er wordt een oproep geplaatst op de nieuwsbrief en in de Twaklank voor een nieuwe diakenpenningmeester. Als diaconie moeten we ook gaan nadenken over namen voor nieuwe diakenen.

### Rondvraag.

Niemand heeft iets voor de rondvraag.

### Sluiting.

Peter Roerdink leest het stukje voor dat staat onder Lied 229 van het Liedboek. Jan Keuning bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst ons wel thuis.

*Aukje Westra, secretaris.*

## Jarigen in Stiens

- 13 april dhr. J.A. Overdijk, Skriesstrjitte 8, 9051 AV
- 14 april dhr. J. van der Goot, Lege Marren 1, 9051 PJ
- 14 april dhr. N. Wagenaar, Wylde Seringhûf, 9051 SK
- 16 april mw. J. Elzinga-Hempenius, Noardkromp 8, 9051 MS
- 19 april dhr. Y. Miedema, Wythústerwei 18, 9051 EL
- 21 april dhr. B. de Vries, It Achterbosk 7, 9051 CS
- 21 april mw. A. Schalk-Nicolai, Akasiahûf 12, 9051 SL
- 23 april mw. A. Keuning-Riemersma, Swanneblomstrjitte 42, 9051GA
- 23 april mw. T. van Tuinen-van der Vegt, Nije Poarte 33, 9051 MB
- 24 april mw. G. de Vries-Haringsma, Petterhústerstate, Petterhústerdyk 6A, 9051CX
- 25 april dhr. T. de Vries, Juckemaleane 24, 9051 MT
- 28 april mw. T. van de Woestijne-Koekebakker, Sint Vitusplein 31, 9051 BT
- 29 april dhr. M. Kroondijk, Van Wyckelstrjitte 2, 9051 CW
- 30 april mw. A. Vis-Visser, De Tsjerne 2, 9051 HV
- 1 mei mw. S.P. de Roos-van der Horn, Stienpaad 10, 9051 AB
- 1 mei dhr. J. Spoelstra, M.B. Hoogeveenstrjitte 1, 9051CA
- 4 mei dhr. D. Wesseling, Ungastins 39, 9051 GC
- 4 mei mw. J. de Witte-de Groot, Treem 4, 9051 PH

# Activiteiten



## De kerkelijke menukaart 16 april 11.30 uur

Op maandag 16 april zullen we zoals we gewend zijn eten in De Hege Stins. Zullen we een voorjaarsmenu krijgen voorgeschoteld of toch nog gewoon een lekkere wintermaaltijd? Benieuwd? Kom vooral, geniet en neem deel aan het gesprek, het nieuws uit de kerk, de Bijbelteksten en het gebed. En natuurlijk die heerlijke maaltijd. Opgeven kan bij:  
Sita Veninga: 058-2573506  
Janke Elzinga: 058-2574837  
Hiltsje Zijlstra: 058-2574615

*Tine de Vries*

## Gespreksbijeenkomst in het Skilhiem op 16 april om 15.30 uur

Elk jaar komen we in het Skilhiem bij elkaar om een onderwerp te bespreken. Deze keer zal het gaan over het bidden. Bidden is niet altijd even gemakkelijk. Want hoe vind je de juiste woorden, voor wie zou je willen bidden, mag je ook voor jezelf bidden, en zo ja, wat zou je dan willen vragen? Bij deze bent ook u, die niet aan de Nije Poarte woont, van harte uitgenodigd.

*Tine de Vries*

## Actieve ouderengroep op 24 april 10.00 uur

Na verdiepende onderwerpen waar we het afgelopen seizoen voor kozen, gaan we ook deze keer kiezen voor een goed onderwerp. Het is de laatste bijeenkomst voor de zomer. Wat we precies gaan bespreken zal nog per mail worden bekendgemaakt. De bijeenkomst wordt in De Hege Stins gehouden en begint om 10.00 uur. Van harte uitgenodigd.

Mede namens Roelie Groenewoud,

*Tine de Vries*

## Bericht van ds. Overeem

Ik heb voor de aprilmaand minder te melden dan u van mij gewend bent. Tegen de tijd dat u dit leest, zit het bezoek van onze vrienden uit Debrecen er al weer op. Misschien is het de redactie gelukt om foto's van het bezoek nog in dit nummer mee te nemen, anders volgt het ongetwijfeld een volgende keer.

Als u dit leest, is het ook inmiddels Pasen geweest. Liturgisch gezien is dat een hoogtepunt, waar we als gemeente veel aandacht aan besteden

door onderweg naar Pasen elke dag een dienst aan te bieden.

Wat de diensten betreft leek mijn agenda voor maart wel op Afke's tiental. Het contrast met april kan niet groter zijn: dan ga ik slechts tweemaal voor. In de Paasdienst op 1 april in De Hege Stins en op 22 april in De Hege Stins. U kunt zich vast voorstellen dat de paasdienst in mijn beleving nog bij maart hoort. Een wat rustiger aprilmaand geeft mij de tijd om wat dingen op te pakken waar ik door de diensten niet aan toe kwam.

Ik wijs u even op de verjaardagsviering, op woensdag 11 april 2018, om 10.00 uur in De Hege Stins. Ook als u nieuwsgierig bent naar wat daar gebeurt, bent u van harte welkom. Ook wijs ik u erop dat ik van 23 april tot en met 6 mei afwezig ben: Desirée is tegen die tijd vertrokken richting West en wij willen haar graag binnenwoven in Willemstad, waar Zr. Ms. Holland een poosje zal verblijven voor onderhoud.

*Ds. Jaap C. Overeem*

# Oproep!!!!!!!!!!!!

Onze huidige penningmeester treedt na dit seizoen af.

De diaconie is daarom op zoek naar een nieuwe

## DIAKEN - PENNINGMEESTER

Heb je belangstelling voor deze functie of wil je meer informatie dan kun je

contact opnemen via e-mailadres: [diaconiepgstiens@gmail.com](mailto:diaconiepgstiens@gmail.com).

## Uitnodiging DAGJE UIT VOOR JONGEN OUD

Mei vorig jaar heeft de commissie vorming & toerusting een intergeneratief uitje georganiseerd naar de Heilig Landstichting in Nijmegen. Het was een prachtige dag waarbij de groep op een ontspannen manier nader kennis met elkaar heeft kunnen maken.

Wegens het succes van vorig jaar organiseert de commissie dit jaar weer een daguitje. Dit uitje vindt plaats op zaterdag 9 juni aanstaande. Wij kunnen u nu al vertellen dat we de overtocht gaan maken naar het mooie eiland Schiermonnikoog.

Het uitje is bedoeld voor alle generaties. Dus iedereen, jong en oud, wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

U leest later meer over het programma en de praktische zaken van deze dag via de infobladen, de pg-site en facebook. U hoort dan ook langs welke weg u zich kunt opgeven voor dit uitje.

Noteert u de datum alvast in uw agenda?



*Hartelijke groet,  
Commissie Vorming & Toerusting*

## Kerkelijke stand

Attestaties en verhuizingen, geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten graag doorgeven aan het kerkelijk bureau:

Albert Brouwer, Linebeamleane 6, 9051 SV, tel.: 2572000

e-mailadres:

**kerkelijkbureau@pgstiens.nl**

### Nieuw ingekomenen van:

Leeuwarden: mevr. L.J. de Vries,  
Tulipastrjitte 39

Ternaard: fam. K. Minnema, Seerob 16  
Groningen: Reinder Niels Caesar,  
Trompethoarn 7

### Verhuisd:

Dhr. L. Weijer van Ieleanne 16  
naar Ieleanne 11

Fam. T. Hoekstra van Uniawei 47  
naar Ljurkstrjitte 12

Mevr. T. Jansma-Tjepkema van  
Venusskulp 45 naar Nije Poarte 33, K 108

Dhr. Gerard Holwerda van Skûtsje 24 naar  
Pyter Jurjensstrjitte 31

Mevr. R. Sloot-Nicolai van  
Swanneblomstrjitte 17 naar Stienpaad 24

### Vertrokken naar:

Leeuwarden: Roberto den Dunnen,  
Tulipastrjitte 48

### Overleden:

16 februari: mevr. G. Faber-Rienstra,  
Nije Poarte 33, 92 jaar

21 februari: dhr. W. Terpstra,  
Dr. W. Kokstrjitte 29, 70 jaar

22 februari: mevr. J. Lanting-Terluin,  
Nije Poarte 33 K 108, 99 jaar

4 maart: dhr. G. Soepboer,  
Nije Poarte 83, 83 jaar

10 maart: mevr. F. Roersma-van der Meer,  
Tongerboutstrjitte 13, 85 jaar

10 maart: mevr. G. Tanja-Postma,  
Petterhústerstate, 76 jaar

19 maart: mevr. K. Germeraad-Boersma,  
Stienpaad 20, 77 jaar

## KERKELIJKE PROGRAMMA'S RADIO MIDDELSÉ

Kerkdiensten op de zondagmorgen

1 april	9.30 uur	St. Vitus, Stiens
1e Paasdag		ds. D. de Boer, Leeuwarden
8 april	9.30 uur	De Hege Stins, Stiens
		ds. P. Boomsma, Nijverdal (frysk)
15 april	9.30 uur	St. Maartenkerk, Hallum
		dhr. J.H. Helfferich
22 april	9.30 uur	De Hege Stins, Stiens
		ds. J.C. Overeem
29 april	9.30 uur	De Hoekstien, Britsum
		mw. ds. M. Hulzebos
6 mei	9.30 uur	St. Vitus, Stiens
		ds. A. Wiebenga, Sneek
10 mei	9.30 uur	Martinus, Ferwert
Hemelvaart		ds. E. van der Veen
13 mei	9.30 uur	Tsjerke oan 'e Ie, Burdaard
		ds. P. Dijkstra, Grou

### Donderdag 17.00 - 18.00 uur

Verzoekplaten geestelijke muziek

Aanvragen liederen:

tel.2571600/2571705

### Donderdag 18.00 - 19.00 uur

Tsjerke yn Beweging, informatie op kerkelijk gebied

### Zondag 11.00 - 12.00 uur

Herhaling Tsjerke yn Beweging

Ether 105,3 MHz; Kabel 96,1 MHz



# JEUGDPAGINA

In deze woordzoeker staan de namen van zes vrienden van Jezus.

O K A T E N J  
P E T R U S O  
K A L P T I H  
I N H Q P M A  
S D K Z Y E N  
E R M H A O N  
Y E D N Z N E  
M A T T E Ü S  
W S D J E E E  
J A K O B U S

## Vrienden van Jezus

Later woonde Jezus in Nazaret, bij het Meer van Galilea. Hij wist dat God een bijzondere taak voor hem had. Hij moest de mensen laten zien hoeveel God van hen hield. Maar hij was ook gekomen om de mensen te leren te leven zoals God dat wil: vriendelijk, eerlijk en vrijgevig.

Toen Jezus groot geworden was, koos hij twaalf vrienden uit om van hem te leren en hem te helpen. Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes waren vissers. 'Volg mij,' zei Jezus. En zij lieten hun visnetten liggen en gingen met hem mee. De andere vrienden waren Filippus, Bartolomeüs, Matteüs de belastingophaler, Tomas, Jakobus, Judas, Simon en Judas Iskariot.

Vul in:

'Volg \_\_\_\_\_,'

zei \_\_\_\_\_.

En zij lieten hun visnetten liggen en gingen met hem mee.



Ga van punt naar punt en teken de omtrek van een vissersboot.

• Begin hier

