

Tjonge jonge, wat vliegt de tijd voorbij. Nog zes weken en dan loop ik in Kampala rond. En wat moet er nog veel gebeuren voordat het zover is.



Loslaten

Uiteraard ben ik heel veel aan het opruimen. Want in tegenstelling tot een gewone verhuizing, waarin je natuurlijk wel enigszins kritisch bent op wat je meeneemt naar het nieuwe huis, heb ik die luxe niet.

Ik heb een paar adressen van lieve vrienden waar ik bijvoorbeeld m'n dozen met dagboeken, fotoboeken en gewone boeken in opslag kan geven, maar heel veel moet weg. En ís al weg. De rommelmarkt van 6 september bij de St Vitus en ook de rommelmarkt van de Beth-El in Leeuwarden hebben tientallen dozen met boeken en huisraad ontvangen.

Ondertussen blijf ik doorgaan met opruimen. Mocht je in de buurt van Stiens wonen en nog een beetje zolderruimte over hebben... neem dan even contact met me op, want ik heb nog huisraad wat ik heel graag wil bewaren.

Mijn huis staat nu drie weken te koop en is via Funda te bewonderen.

Thuisfrontcomité

Dit is een groep mensen, die me helpen met "weggaan" en mijn zaken behartigen terwijl ik weg ben. Want geloof me, dit is geen "one woman show", maar een hele operatie waar een kerngroep van negen mensen me ondersteunen.

Ik kan hun hulp vragen op uiteenlopende gebieden: gebed, communicatie, financieel, moreel, praktisch. Zij houden mijn achterban, de grotere groep familie, vrienden, gemeenteleden op de hoogte over mijn wel en wee, om hulp in grotere schaal in te schakelen. Ook zijn zij beschikbaar om informatie over mijn leven en werk in Oeganda te geven.

In het begin worden we hierin bijgestaan door leden van andere TFC's, zodat we niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

De komende weken komen we veel samen om goede afspraken te maken, bijvoorbeeld over hoe we gaan communiceren met elkaar, hoe we een gebedskring op kunnen zetten, een sponsoractie organiseren en ook hoe ik verslag ga doen over de financiën die me zijn toevertrouwd. Ook is er iemand bij wie ik mijn hart kan luchten en die mij ter verantwoording kan roepen. Met een mooi woord heet dit "accountable" zijn. Uiteraard zal dit voor een deel in Oeganda gebeuren door de directeur van Jenga. Uit ervaring kan ik vertellen dat er situaties voorkomen waarin je (gewoon in het Nederlands) je hart wilt luchten over situaties die zó onbegrijpelijk zijn of je onmacht wilt bespreken omdat het soms gewoon éven niet gaat. In een volgende nieuwsbrief zal ik de leden van de groep aan jullie voorstellen.

Sponsoring

In de vorige nieuwsbrief heb ik uitgelegd op welke manieren mensen mij kunnen ondersteunen. Wat ik misschien niet helemaal duidelijk heb uitgelegd is de volgende punt:

- Mensen die lid willen worden van de "Fiifke foar 'n wiifke" club, oftewel de maandelijks sponsoren, kunnen via hun eigen bank een periodieke overschrijving instellen, te beginnen per 1 januari 2015.

Lieve mensen, het voelt raar om het te vragen, maar voor mij is het belangrijk de strookjes terug te ontvangen voor 1 december 2014. Om in januari 2015 definitief aan de slag te kunnen, is het nodig dat ik 75% van de benodigde € 500,= per maand toegezegd hebt gekregen.

Kwaak



En dan nu... De duckrace. Jullie hebben geen idee wat een lol we hebben gehad met de voorbereidingen van deze actie. Even concreet de actie. In de afgelopen weken hebben mensen in de Hege Stins, St Vitus of via Facebook een of meerdere genummerde eendjes kunnen huren.

Op zondag 9 november om kwart voor 12 liggen ruim 200 eenden startklaar in de Stiensers Vaart ter hoogte van de brug aan de Griene Leane (eerste brug ná de rotonde bij Britsum).

Het is nog even afhankelijk van de windrichting van de dag waar ze precies liggen. Klokslag 11.45 uur gaat de startlijn omhoog en dobberen de eendjes voortgeblazen door de wind gedurende 15 minuten voort. Na dat kwartier wordt het voorste eendje uitgeroepen tot winnaar en de huurder van dát eendje ontvangt een prijsje.

Het traject waarlangs de eendjes zullen zwemmen zal afgezet zijn, zodat supporters in hun enthousiasme niet in het water kunnen kukelen. Mocht een eendje onverhoopt in de wal vastlopen, zijn er assistenten, zowel op het water als op de kant, die de eendjes weer helpen het ruime sop te kiezen.

Op dit moment (3 november) zijn bijna alle eendjes verhuurd. Hoe dan ook zullen er "vreemde eenden" in de bijt meezwemmen.

Uitzendingsdienst

Plannen is vooruitzien, dus ben ik bezig met de verschillende momenten van afscheid. Geloof me: "partier c'est mourir un peu". Het is zeker niet makkelijk om al mijn lieve mensen achter te laten. Daarom is het belangrijk om op een goede manier afscheid te nemen. Ervoor te zorgen dat er geen onuitgesproken zaken meer zijn, oftewel weggaan met een schone lei.

In nauwe samenwerking met mijn gemeente zal er tijdens de kerkdienst op 14 december aandacht aan mijn uitzending besteed worden. Wees welkom om 09.30 uur in de Hege Stins aan de Gysbert Japicxsstrjitte 4 te Stiens.

Ook houd ik op 14 december mijn afscheidsfeest. Meer info hierover in de eerstvolgende nieuwsbrief van begin december. Houd de datum vrij!

Om drie uur die middag is het écht voorlopig voorbij, sluit ik de deur van Haniastins 3. Tot woensdagochtend 17 december ben ik bij mijn zus in Leusden om dan met de KL 0537 het luchtruim te kiezen en 6363 km verder weer te landen.



Aandachtspunten voor de nabije toekomst:

- Het vinden van een koper voor mijn huis
- Het vinden van voldoende sponsors, aangezien ik als vrijwilliger bij Jenga aan de slag ga en voor mijn eigen financiën moet zorgen

Voor hen die geloven in gebed, wil je deze punten meenemen in je gebed?

Dank voor het lezen, dank voor je betrokkenheid, steun, luisterend oor en begrip.

Met heel veel liefs,

Yvonne van Meeuwen