

Dag lieve allemaal,

Stiens, 6 oktober 2014

Op 25 september om 10.15 uur hoorde ik van mijn specialist het verlossende woord: "Er zijn geen bijzonderheden of uitzaaingen geconstateerd. U bent schoon. Over negen maanden terugkomen en dat is dan ook de laatste keer."

Op dit nieuws zat ik te wachten. Want verkeerde uitslagen zouden uitstel of misschien wel afgelasting van mijn vrijwilligerswerk in Oeganda inhouden. Dit bericht luidt het officiële 'GO' in. Gaan... verhuizen, opruimen, makelaar, loslaten, Funda, fondsen werven, promotiemateriaal maken, opslagruimte voor een paar meubeltjes zoeken.

Volgend jaar juni moet ik nog één keer terugkomen om dan nog één keer gescreend te worden en daarna definitief de hand te schudden van mijn specialist. Onder dankzegging ook hem los te laten en een dikke komma achter deze periode van mijn leven te zetten.



Na deze goede uitslag was ik, dankzij een gulle gever, in staat om mijn vlucht naar Oeganda te boeken. De vertrekdatum staat gepland op woensdag 17 december 2014. De uitzendingsdienst vanuit de Hege Stins wordt de zondag ervoor, op 14 december gehouden.

Tot die tijd is er nog genoeg te doen: hierboven omschrijf ik al een aantal activiteiten. De een kost me meer moeite dan de ander. Ik merk dat ik weinig waarde meer hecht aan materiële zaken (behalve misschien mijn boeken en foto's), maar het loslaten van mijn familie, vrienden, burens en collega's weegt zwaar en is veel belangrijker. Ik vind het enorm belangrijk om op een goede manier afscheid van te nemen. Over vorm en moment volgen nadere mededelingen.

Wat natuurlijk in deze brief niet mag ontbreken is een kort verslag van de eerste 24-uurs puzzelmarathon in Stiens. Op zaterdag 20 september begon ik om 09.15 uur aan een klus: 1500 stukjes puzzel "te plak" leggen in 24 uur. De eerste drie uur gingen erg slecht. Ik had uitgerekend dat ik circa 62 stukjes per uur moest leggen, een stukje per minuut, maar dat viel in het begin vreselijk tegen. Gaandeweg de dag, misschien wel met het toestromen van de bezoekers, ging het steeds beter. Na iets minder dan 20 uur puzzelen legde ik mijn laatste stukje om 05.04 op zondagochtend.



Naast "mijn" puzzel lag er ook een "gemeente"-puzzel; een uitdaging voor de bezoekers die het leuk vonden om samen aan een puzzel van 5000 stukjes te werken. Uit mijn ooghoek kon ik daarvan genieten: wat hebben de gasten gesorteerd, klaargelegd en gepuzzeld. Ook de individuele puzzelaars hebben hard gewerkt en volgens mij genoten van de door Jumbo ter beschikking gestelde puzzels. Het is een hele fijne 24 uur geweest, die mede dankzij de vrijwilligers erg goed verlopen is. Volgend jaar 20/21 juni doen we het nog een keertje! Ik hoop dat jullie dan weer van de partij zijn!

Ook een heel hartelijk dank aan alle gulle gever: ik heb iets meer dan € 900 ontvangen. DANK daarvoor!

In deze nieuwsbrief wil ik ook graag antwoord geven op een paar vragen die me regelmatig gesteld worden:

### ***Waarom begin je aan dit avontuur?***

Het is niet zo dat ik afgelopen maart of april op een mooie ochtend wakker werd en dacht: kom, laat ik naar Oeganda verhuizen. Dit is een proces van jaren. Een "toegroeien naar" een nieuwe plek met andere mensen, een plaats waar ik mijn talenten mag inzetten. Natuurlijk ben ik ook gelukkig in Nederland, blij met mijn familie, vrienden, collega's, maar toch blijft het kriebelen. In de periode van 2009-2011 bij Mto Moyoni heb ik de kans gekregen om hele andere dingen te doen dan "secretaresse" zijn. Oh, wat heb ik daarvan genoten. En oh, wat heb ik daar veel geleerd. Nu krijg ik de kans die kennis opnieuw in te zetten bij Jenga. In mijn vorige nieuwsbrief heb ik over mijn twee dromen geschreven. Nu zich de mogelijkheid voordoet om die dromen "waar" te laten zijn, en ook alle omstandigheden hier in Nederland me daartoe in staat stellen, vind ik, dat ik deze kans met beide handen (én voeten) moet aangrijpen om uit te leven. Anders zal ik me altijd afvragen of...

Ook krijg ik de kans om jong-volwassenen, de groep die me altijd al erg heeft aangesproken, te begeleiden op allerlei gebieden. De mogelijkheid om van hén te leren en mijn kennis met hen te delen. Oh, wat een voorrecht.

### ***Waarom betaalt Jenga geen tegemoetkoming in de kosten in de vorm van "kost en inwoning"?***

Jenga Community Development Outreach is een organisatie die fondsen ontvangt uit het Verenigd Koninkrijk en Australië. De mensen die geld aan deze organisatie geven, verwachten dat hun geld ingezet wordt om Oegandese mensen te helpen. En niet om de kosten van levensonderhoud voor de internationale vrijwilligers te betalen. Zo probeert Jenga te voorkomen dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Iets wat ik erg waardeer, want daar heb ik zelf ook problemen mee. Als ik geld geef aan een goed doel, wil ik ook dat dat zo correct mogelijk besteedt wordt.

### ***Hoe ga ik deze drie tot vijf jaar financieren?***

In tegenstelling tot mijn vorige verblijf in Oeganda (2009-2011), ben ik niet langer in staat deze periode met mijn eigen spaargeld te financieren. Nu doe ik een beroep op mijn "netwerk", zoals dat vandaag de dag heet: familie, vrienden, kennissen, collega's, mede-gemeenteleden. Voor iedereen is de reden om me te steunen anders: geloven in het werk wat ik daar ga doen, blij zijn voor mij dat ik mijn hart (droom) kan volgen, zelf niet in de gelegenheid zijn om te gaan, meer garantie dat het geld wat gegeven wordt goed besteed wordt, kortom een scala aan goede redenen.

Er zijn ruwweg drie manieren om mij financieel te steunen. De eerste is door het meedoen aan een **sponsor-activiteit**. Voorbeeld hiervan is de puzzelmarathon waarvan in deze nieuwsbrief kort verslag wordt gedaan.

Een ander voorbeeld van een sponsor-actie wordt de "duck-race", een race van kleine, genummerde, plastic eendjes in stromend water ergens in Stiens. Mensen kunnen dan een eendje huren voor een bepaald bedrag, alle eendjes worden tegelijkertijd te water gelaten en moeten een aantal meters "zwemmen". Degene die het winnende eendje gehuurd heeft ontvangt een grappig prijsje.



De tweede manier is door het geven van een **eenmalige gift**.

En de derde manier is door het geven van een vast, maandelijks bedrag. Ik hoop op de support van een "Club van Honderd", die ik "**n fiifke foar it wiifke**" heb genoemd, of te wel een groep van 100 mensen die iedere maand € 5,00 overmaken. Op deze manier kan ik rekenen op een constante vorm van inkomen. Mocht je deze vorm van sponsoring overwegen, in de andere bijlage van deze mail is een formuliertje opgenomen, wat je hiervoor gebruiken kan.

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik drie aandachtspunten genoemd. Eén daarvan, de ziektekostenverzekering, gaat pas in juni volgend jaar spelen. De andere twee blijven actueel en daarom noem ik ze hier nogmaals:

#### **Aandachtspunten voor de nabije toekomst:**

- Het vinden van een koper voor mijn huis
- Het vinden van voldoende sponsors, aangezien ik als vrijwilliger bij Jenga aan de slag ga en voor mijn eigen financiën moet zorgen

Voor hen die geloven in gebed, wil je deze punten meenemen in je gebed?

Voor nu voldoende informatie. Dank voor het lezen, dank voor je betrokkenheid, steun, luisterend oor en begrip.

Met heel veel liefs,

Yvonne van Meeuwen